

UITGAVEN VAN ROZEKRUIS PERS



PENTAGRAM BOEKWINKEL
UITGAVEN VAN ROZEKRUIS PERS

Waarde lezer,

Met veel plezier hebben wij deze speciale boekenbrochure voor u gemaakt, met daarin vrijwel alle uitgaven die zijn verschenen bij uitgeverij Rozekruis Pers vanaf eind jaren '30 van de vorige eeuw, tot nu. Bij het samenstellen en ontwikkelen van deze brochure werden wij ons opnieuw bewust van de enorme schat aan kennis, maar vooral aan Gnosis-licht, de levende Kennis, die wij hebben mogen ontvangen. Een boek is per slot van rekening niet alleen dode materie. Nee, er gaat een werkzaamheid vanuit – er is een kracht mee verbonden, de kracht die verborgen ligt achter het woord. Het gaat hier om innerlijke wijsheid die ieder mens van binnenuit kan herkennen als hij openstaat voor het Goddelijke. Daarom zijn wij zeer verheugd deze schat met u te mogen delen.

Sinds 2008 heeft uitgeverij Rozekruis Pers onder de naam Pentagram boekwinkel haar uitgaven gedistribueerd, zowel in Haarlem, aan de Bakenessergracht als in Bilthoven aan de Maartensdijkseweg via het conferentiecentrum Renova en via de website www.rozekruispers.com.

De Rozekruis Pers heeft sinds haar oprichting ruim 250 titels uitgegeven. Alle actuele titels zijn opgenomen in deze boekenbrochure. Het is een enorm divers oeuvre, dat zich richt naar de organische, drievoudige samenhang *God – Kosmos – Mens*, overeenkomstig de eerste definitie van Hermes Trismegistus: *GOD: een geestelijke wereld – DE KOSMOS: een waarneembare God – DE MENS: een vergankelijke wereld*

In onze winkels en op onze website is ons assortiment ook ingedeeld naar dit adagium God-Kosmos-Mens. Om de boeken overzichtelijk te kunnen weergeven hebben wij in deze brochure gekozen voor de volgende indeling:

1. De stichters van het Rozenkruis
2. De bronnen van wijsheid
3. Moderne spirituele denkers
4. Crystal-serie; kleine uitgaven over specifieke thema's
5. Symposion-reeks; uitgaven naar aanleiding van symposia die werden georganiseerd door stichting Rozenkruis
6. Spirituele teksten bibliotheek; uitgaven naar aanleiding van online programma's die werden gehouden via www.spiritueleteksten.nl
7. Jeugdboeken
8. Uitgaven van uitgeverij De Morgenster en uitgeverij In de Pelikaan, gedistribueerd door Rozekruis Pers
9. Pentagram magazine

Elke categorie is voorzien van een inleidende tekst, te beginnen met *De stichters van het Rozenkruis*, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Zij hebben de school van het Gouden Rozenkruis opgericht en samen met de leerlingen vorm gegeven. Zij hebben altijd geput uit universele bronnen van wijsheid door alle tijden heen. Deze *bronnen van wijsheid* komen in de tweede categorie naar voren.

In de categorie *Moderne spirituele denkers* zijn hedendaagse publicaties opgenomen met dezelfde boodschap en toon, die dezelfde innerlijke snaar doen trillen.

De twee categorieën *Crystal-serie* en *Symposion-reeks* zijn series van uitgaven die een verdieping geven op een bepaald onderwerp.

Onze *Spirituele teksten bibliotheek* bevat uitgaven van boeken die via een online programma (www.spiritueleteksten.nl) te volgen zijn. Zij gaan in op onderwerpen die de mensheid altijd hebben bezig gehouden zoals het mysterie van geboorte, leven en dood.

Naast de activiteiten voor volwassenen heeft de school van het Gouden Rozenkruis ook een bloeiend jeugdwerk. Onder de categorie *Jeugdboeken* vindt u de prachtigste verhalen die in de tempels van het Rozenkruis aan de jeugd verteld zijn. Het zijn verhalen die rechtstreeks tot het hart spreken.

Tevens is Rozekruis Pers distributeur van een aantal bijzondere uitgaven van uitgeverij *De Morgenster* en uitgeverij *In de Pelikaan*.

En wij sluiten deze boekenbrochure af met het magazine *Pentagram* waarin op moderne wijze de spirituele ontwikkeling van de mensheid wordt besproken. Het verschijnt vier maal per jaar.

Wij hebben voor u een aantrekkelijk aanbod.

Als u minimaal 15 boeken of e-books uit deze brochure bestelt, dan mag u het totale bedrag in 12 maanden middels automatische incasso betalen. Zie voor de bijbehorende instructies de ingesloten bestellijst.

Wij hopen van harte dat deze brochure u inspireert, u een beeld geeft van het rijke oeuvre van Rozekruis Pers en dat hiermee helder wordt welke boeken u nog mist op uw boekenplank. Maar vooral hopen wij dat de boeken, opgenomen in deze speciale boekenbrochure, u tot een gids mogen zijn op uw particuliere, innerlijke weg tot wijsheid, tot levende kennis.

Maartje Letema



J. van Rijckenborgh



Catharose de Petri

J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) zijn de stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum. Zij waren moderne rozenkruisers en hermetische gnostici, twee omschrijvingen waarmee hun gehele leven is getekend. Met de inzet van al hun kunnen hebben zij zowel spiritueel als stoffelijk de huidige zeventovoudige Geestesschool van het Gouden Rozenkruis mogelijk gemaakt.

Een belangrijk deel van deze arbeid zijn de talrijke lezingen, leringen en toespraken, waarin zij de gnostieke leer der bevrijding van alle zijden belichten. Vrijwel alle voordrachten en conferenties die zij hebben gehouden – de meeste uitgesproken in de tempels van het Rozenkruis – zijn vastgelegd in hun boeken. In hun wijsgerige leringen zijn zij niet los van elkaar te zien; hun werk is het bijzondere resultaat van een unieke samenwerking.

Zij baseerden zich op bronteksten uit het verleden: de hermetisch-Egyptische wijsheid, de teksten van het vroegste christendom, de Griekse mysteriën, de leer van de katharen, het taoïsme uit het Oosten en de manifesten van de klassieke zeventiende-eeuwse rozenkruisers in Europa. Waar het hun om ging was aan te tonen dat de ware kennis omtrent het doel van het mens zijn, toen en nu, dezelfde is: het verkrijgen van Gnosis, dat is weten van binnenuit, over de rijkdom van het innerlijke leven, dat zijn begin vindt in het hart.

J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri herkenden het oerverlangen dat talrijke zoekers ervaren naar Licht, naar verlichting en bevrijding, op weg naar iets dat grootser is dan het alledaagse, grijze bestaan. Tienduizenden hebben indertijd hun woorden gehoord en werden erdoor gesterkt en gelaafd. Het resultaat is dat zij, samen met de leerlingen van de school van het moderne Rozenkruis, een 'levend lichaam' gebouwd hebben, een krachtveld van zuivere etherkrachten dat een energiebron vormt voor velen die zich ertoe wenden voor bezieling en innerlijke vernieuwing.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis is tegenwoordig een levende en sprankelende gemeenschap met meer dan 200 vestigingen in 42 landen.

Voor de mens van nu zijn hun boeken een heldere wegwijzer naar innerlijk leven en de beste opstap voor wie kennis wil maken met het gedachtengoed van de school van het moderne Rozenkruis.





De komende Nieuwe Mens

J. van Rijckenborgh | hardback | 225 x 145 mm | 363 blz. | € 28,50
bestelnr. 1007 | 9789067322157

In onze tijd groeit het besef dat de mensheid voor een verandering staat. In *De komende Nieuwe Mens* gaat het om een totale, fundamentele verandering, om de ontwikkeling van het kernwezen in het hart. Het ego opgeven en die zielenkern door het Licht laten groeien, leidt tot dé nieuwe mens met een nieuw bewustzijn. De auteur geeft een magistraal inzicht in deze grootse menselijke mogelijkheid. Voor wie hiervoor ontvankelijk is, zal het leven na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde zijn.



De Gnosis in actuele openbaring

J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 145 mm | 279 blz. | € 22,50
bestelnr. 1008 | 9789070053086

Alle oorspronkelijke religies, ook het oer-christendom, hebben een aanrakings- en ontmoetingsveld tussen de geestelijke en de vergankelijke wereld gebouwd, dat de opgang van daarvoor ontvankelijke mensen in die geestelijke wereld of bovennatuur mogelijk maakt. *De Gnosis in actuele openbaring* beschrijft hoe in onze tijd binnen de Geesteschool van het Gouden Rozenkruis zo'n krachtveld tot stand is gekomen. Het is een Levend Lichaam, dat bewust wordt onderhouden door gezamenlijke afstemming op de geestelijke wereld en waardoor allen gevoed worden.



De Egyptische Oergnosis deel 1

J. van Rijckenborgh | hardback | 233 x 150 mm | 247 blz. | € 28,50
bestelnr. 1009 | 9789067322645

In het eerste deel van *De Egyptische Oergnosis* zet J. van Rijckenborgh aan de hand van de eerste twee boeken van het Corpus Hermeticum de fundamentele toestand van de mens uiteen. De mens is gebonden aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. De lezer beseft dan de grootse mogelijkheid van de mens als microkosmos. De uitleg bij de teksten laat de kennis van het hart opvlammen en leidt tot inzicht in de eeuwige wijsheid die in de Hermetische teksten besloten ligt.



De Egyptische Oergnosis deel 2

J. van Rijckenborgh | hardback | 233 x 156 mm | 291 blz. | € 28,50
bestelnr. 1010 | 9789070053101

Het tweede deel van *De Egyptische Oergnosis* geeft op basis van boek 3 t/m 9 van het Corpus Hermeticum de voorwaarden tot, en de fasen van het pad van bevrijding. Eerste voorwaarde is het diep doorleefde inzicht dat de mens in zijn huidige bestaan van God gescheiden is en hem niet kent. Door zijn ik te offeren maakt hij deze scheiding ongedaan, kan hij gevoed worden door de krachten van de geest, en wordt de dood overwonnen.



De Egyptische Oergnosis deel 3

J. van Rijckenborgh | hardback | 233 x 157 mm | 258 blz. | € 28,50
bestelnr. 1011 | 9789067320108

De hindernissen op dit pad beschrijft de auteur in deel 3, aan de hand van boek 10, 11 en 12 van het Corpus Hermeticum. Hij doordringt de lezer ervan dat een nieuwe levenshouding noodzaak is. Een nieuw verlangen in het hart trekt lichtkracht aan, die het bloed beïnvloedt. Het met lichtkracht geladen bloed verlicht vervolgens ook het hoofd en brengt een nieuw denken teweeg! Die volgehouden nieuwe levenshouding is de poort tot de mysterietempel.



De Egyptische Oergnosis deel 4

J. van Rijckenborgh | hardback | 233 x 153 mm | 270 blz. | € 28,50
bestelnr. 1012 | 9789067320658

Deel 4 bevat boek 13 t/m 17 van het Corpus Hermeticum, die de resultaten op het pad van bevrijding beschrijven: Hoe het hart kan veranderen en vrijgemaakt kan worden. Hoe het stil worden voor God werkt als een suprême geneesmiddel. Hoe ieder die de weg van de ziel gaat, verbonden is met ieder ander. En hoe dit proces nieuwe, onsterfelijke vermogens ontsluit. Wie in waarheid zoeken, zullen de roep die hen vanuit de Hermetische wijsheid tegemoet klinkt, verstaan en volgen.



De roep der Rozenkruisers Broederschap

J. van Rijckenborgh | hardback | 225 x 147 | 379 blz. | € 29,50
bestelnr. 1013 | 9789067320092

Deel I van de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers is de Fama, of Roep. Deze tekst roept de zoeker op tot inzicht te komen: *'opdat toch eindelijk de mens zijn adeldom en heerlijkheid zou verstaan, en inzien om welke reden hij microkosmos genoemd wordt.'* In zijn commentaar zegt de auteur: *'De aarde is de smeltkroes waarin wij neergeworpen zijn, opdat het Goud van de Geest zich zal kunnen vrijmaken van het lagere en zich transmuteren tot zielengoud. Dat is de menselijke bestemming.'*



De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap

J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 143 mm | 73 blz. | € 18,50
bestelnr. 1014 | 9789070053147

De Confessio, of Belijdenis, is het tweede manifest. Hier stelt J. van Rijckenborgh de woorden van de klassieke rozenkruisers centraal: *'Aanvaard met ons de levensstrijd van de mensheid, gedreven door de wet van naastenliefde, beseffende onze taak in het heden. Ontdek met ons de brand der liefde.'* De Rozenkruisersmanifesten verschenen tussen 1614-1616 in Duitsland als geestelijk testament van de klassieke rozenkruisers. *De Manifesten* verspreidden zich razendsnel, ook in Nederland. Hun oproep tot algehele reformatie veroorzaakte grote ophef in heel Europa.



De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel I

J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 147 mm | 306 blz. | € 29,50
bestelnr. 1015 | 9789067320252

Het laatste deel van de Manifesten is *De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis*. Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen duurt. Christiaan Rozenkruis ontvangt de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met de goddelijke geest (de bruidegom) en deze weg ook voor zijn medemensen toegankelijk te maken. Deel I bevat dag 1, 2, 3 en 4. met de verklaringen van J. van Rijckenborgh.



De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2

J. van Rijckenborgh | hardback | 225 x 146 | 256 blz. | € 29,50
bestelnr. 1016 | 9789067320825

In deel 2 (dag 5, 6 en 7) van de Alchemische Bruiloft gaan de ontwikkelingsprocessen verder. De zeven principes van het oude bewustzijn, voorgesteld door zeven 'koninklijke personen', moeten óndergaan, sterven dus, om ruimte te scheppen voor een nieuw bewustzijn. Pas daarna kan het eigenlijke alchemische omzettingsproces in de verschillende verdiepingen van de 'toren van Olympus' (het menselijke slangenvuursysteem), zich voltrekken. Ook dit boek bevat de oorspronkelijke tekst en de verklaringen van J. van Rijckenborgh.



Het Christelijke inwijdingsmysterie – Dei Gloria Intacta

J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 146 mm | 206 blz. | € 24,50
bestelnr. 1026 | 9789067323178

Dit boek biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven 'gemeenten' tot wie Johannes zich richt, maken deel uit van Ashia: het deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven wordt een door de Christuskracht geleide inwijdingsweg van kosmische dimensie. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen.



Het mysterie der Zaligsprekingen

J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 139 mm | 101 blz. | € 9,50
bestelnr. 1027 | 9789067321099

In de Bijbelse Bergrede nemen de Zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh maken duidelijk dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor het negenvoudige pad tot ware menswording, voor een pad dat iedere vastbeslotene in zelfvrijmetselarij kan gaan.



Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 139 | 136 blz. | € 14,00
bestelnr. 1034 | 9789067320856

Zowel Jezus als Apollonius (een tijdgenoot) hadden hun taak in de wereld. Jezus sprak tot de massa in gelijkenissen, Apollonius tot hen die aan directe bevrijding toe waren. Uit de commentaren van J. van Rijckenborgh blijkt dat de ogenschijnlijk duistere teksten een helder licht uitstralen, zo intens, dat het tot in onze tijd onverminderd weet door te dringen. Net als Jezus legt Apollonius het zwaartepunt van zijn leer in de wedergeboorte van de ziel en haar terugkeer tot in de goddelijke orde.



Het mysterie van leven en dood

J. van Rijckenborgh | softback | 214 x 140 mm | 62 blz. | € 8,00
bestelnr. 1035 | 9789070053383

Wie zijn wij, waar komen wij vandaan, waar gaan wij heen. Kernvragen voor elke waarheidszoeker. Dit boek kan voor ieder die verlangt naar de waarheid, een bevrijdend perspectief bieden. Het geeft heldere verklaringen over hoe een deel van de mensheid, wij eigenlijk, zich door eigenzinnigheid zélf buiten de goddelijke wetten plaatste en zo begon de tot heden voortdurende dwaaltocht. Maar ook schetst het op overtuigende manier de ontzaglijke mogelijkheid die de mens is geschonken om terug te keren naar zijn oorsprong.



Reveil!

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 219 x 140 mm | 74 blz.
€ 8,50 | bestelnr. 1036 | 9789070053390

Een opwekking tot fundamentele levensvernieuwing als uitkomst in een uitzichtloze tijd, gericht tot alle jonge mensen en tot hen die zich jong voelen. Een bewogen appèl aan allen die de ene Waarheid hebben herkend om mee de handen aan de ploeg te slaan, in dienst van wereld en mensheid. De basis van dit boekje vormen toespraken tijdens een bijeenkomst van het Lectorium Rosicrucianum, speciaal gehouden voor jonge mensen.



Het universele geneesmiddel

J. van Rijckenborgh | softback | 194 x 124 mm | 54 blz. | € 7,00
bestelnr. 1044 | 9789067320764

De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zieksiek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is eveneens een astrale lichtkracht, doch afkomstig uit een totaal ander astraal veld. Deze reine lichtkracht voert de kandidaat, dat is hij of zij die zich ervoor open stelt, tot zelfontdekking.



Een nieuwe roep

J. van Rijckenborgh | softback | 205 x 140 mm | 22 blz. | € 3,50
bestelnr. 1047 | 9789070053403

De auteur laat zien dat kunst, wetenschap en religie tot veelvormigheid heeft geleid in plaats van de mensheid tot verwerkelijking van haar opdracht te stuwen. Daarom was het tijd voor een nieuwe roep. In deze brochure uit 1952 brengt de auteur de actualiteit van het klassieke manifest *De roep der Rozenkruisers Broederschap* onder de algemene aandacht. Later schrijft hij de Manifesten in 4 delen (zie pag. 8)



Er is geen ledige ruimte

J. van Rijckenborgh | softback | 189 x 129 mm | 72 blz. | € 7,00
bestelnr. 1056 | 9789070053628

De makrokosmische ruimte is geheel gevuld met magnetische krachten van allerlei aard. Krachtconcentraties vanuit die ruimte houden ons in het oog. Zij dreigen niet alleen met correctie, zij bieden ook de mogelijkheid tot bevrijding, mits de mens het Licht der Waarheid aanvaardt. De auteur komt in dit boek tot de conclusie dat de enorme makrokosmische ruimte niet 'leeg' is, zoals vaak gedacht maar is doortrokken met magnetische krachten. In deze ruimte verblijven menselijke levensgolven op verschillende planeten en op verschillende niveaus van ontwikkeling.



Christianopolis

J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 140 mm | 121 blz. | € 13,50
bestelnr. 1059 | 9789070196011

De weg naar de hogere werkelijkheid wordt vaak als de ontdekking van een stad beschreven, in dit verhaal is dat Christianopolis. De pelgrim die er binnenkomt zal alles achter zich moeten laten wat daar niet hoort. Pas dan zal hij de thuiskomst ervaren in een vibrerend levensveld van hogere orde. J. van Rijckenborgh laat in zijn verklaring zien hoe deze rozenkruisers-tekst uit 1619 (vertaald in hedendaags Nederlands) de korte weg wijst tot het hart van dit hemelse Jeruzalem.



Het Licht der wereld

J. van Rijckenborgh | softback | 188 x 120 mm | 70 blz. | € 9,50
bestelnr. 1062 | 9789070196592

Met *Licht der wereld* wordt gedoeld op de centrale geestkern. Op zoek naar de basiswaarden van ons bestaan, plaatst J. van Rijckenborgh de mens voor de ontstellende werkelijkheid, dat het moderne leven veel afleiding, veel onwaarachtigheid en maar weinig verdieping biedt. De zoekende mens stoot steeds weer op grenzen, die het leven in de samenleving stelt. Met bijzondere helderheid verklaart hij de oorzaken van dit innerlijke conflict, en wijst op de twee levensvelden, het ons bekende en dat van de centrale geestkern. *De Bergrede* – gesproken voor de weinigen – biedt de handreiking om over de grens heen te trekken.



Het Evangelie van de Pistis Sophia

Valentinus | hardback | 226 x 149 mm | 306 blz. | € 29,50
bestelnr. 1030 | 9789067322768

In 1945 ontstond door de vondst van de Nag Hammadi-geschriften nieuwe interesse voor de gnosis. Eind 18e eeuw ontdekte men het *Evangelie van de Pistis Sophia* in het British Museum in Londen. Dit evangelie had grote invloed op H.P. Blavatsky. Dit evangelie vertelt over gebeurtenissen die plaatsvinden na de opstanding van Jezus. Hij spreekt met zijn discipelen en met Maria over de reis van de Pistis Sophia door al de sferen heen. Deze uitgave bevat alle 147 hoofdstukken uit de 6 boeken.



De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 147 mm | 544 blz. | € 34,50
bestelnr. 1099 | 9789067320627

Dit boek behandelt het eerste van de zes boeken van *Het Evangelie van de Pistis Sophia*, toegeschreven aan de gnosticus Valentinus (ca. 150 n.C.) en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. **NB** Het complete Evangelie van de 6 'boeken' (zonder de commentaren) is verkrijgbaar onder bestelnr. 1030.



De elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis

J. van Rijckenborgh | softback | 215 x 137 mm | 214 blz. | € 19,00
bestelnr. 1005 | 9789067323734

Op zijn zoektocht naar waarheid komt de mens heel wat inzichten en methoden tegen, onder allerlei benamingen. In *De elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis* zet de schrijver uiteen welke gevaren zich aandienen wanneer iemand de weg van verinnerlijking wil gaan. Hij gaat in op de betekenis van magie en inwijding, involutie en evolutie, geboorte en dood, en schetst een duidelijk beeld van het levensbedrijf zowel aan deze zijde als aan gene zijde van de sluier (de spiegelsfeer).



De broederschap van Shamballa

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 91 blz.
€ 15,50 | bestelnr. 1001 | 9789067323727

De aarde verandert, en ook de samenleving. In de atmosfeer ontwikkelen zich nieuwe stralingswaarden. En daarmee grote nieuwe mogelijkheden. Hoe kunnen wij als zoekende mensen ons voorbereiden op die nieuwe werkelijkheid? De auteurs schetsen hoe de mens geholpen wordt bij die verandering vanuit Shamballa, de levenswerkelijkheid die men binnen kan gaan door zich daartoe te verheffen. Vanuit die sfeer gaat een roep tot de mensheid uit om tot regeneratie te komen, om werkelijk mens te worden. Het gaat erom aan die roep gehoor te geven.



Het universele pad

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 111 blz.
€ 15,50 | bestelnr. 1002 | 9789067321617

Wie het Christusmysterie innerlijk naderen wil, zoekt het universele pad dat geestesscholen van alle tijden wijzen. In het vierde hoofdstuk van dit boek vinden we: *'men moet over grote bewegingsvrijheid van het bewustzijn beschikken om enigermate het Christusmysterie te kunnen naderen. Wij moeten worden als Hiram, de meesterbouwer die de innerlijke tempel van Salomon bouwde: de tempel van onze microkosmos, het universum in ons, waarin de god-mens in ons opnieuw de geest kan ontmoeten.'*



De grote omwenteling

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 158 blz.
€ 19,00 | bestelnr. 1003 | 9789067320795

De overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk gaat gepaard met grote veranderingen, en het lijkt erop dat eerst al het onwaarachtige aan het daglicht moet komen. Alles declareert zich, ongeacht grenzen, ras of volk, en iedereen wordt er mee geconfronteerd. De schrijvers tonen aan dat deze veranderingen het gevolg zijn van kosmische invloeden. Het boek toont de bijzondere mogelijkheden van de nieuwe tijd en biedt iedere geïnteresseerde zoeker een vreugdevol, bevrijdend levensperspectief.



De universele gnosis

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 185 blz.
€ 19,00 | bestelnr. 1004 | 9789067321020

Gnosis (of innerlijk weten, kennis van het hart, de kennis van het goddelijke) begeleidt de mensheid al gedurende haar hele ontwikkelingsweg op aarde. Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest. Na lange voorbereiding wordt de mens ontvankelijk om deze oorspronkelijke energie van het leven op te nemen. De andere onderwerpen in dit boek zijn o.a. de zeven chakra's en gnosis, het slangenvuur en gnosis, kerk en gnosis, het mysterie van het endura.



Het nieuwe teken

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 127 blz.
€ 15,50 | bestelnr. 1006 | 9789067323550

Het boek begint met een analyse van *De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis*, een sleutelroman van het moderne Rozenkruis die de weg naar bevrijding wijst (zie blz. 8 en 9). Daarna krijgt de lezer antwoord op de vraag welke belemmeringen de mens keer op keer tegenkomt. Vooral uit de vier hoofdstukken over het mysterie van het bloed blijkt de scherpe kijk van de auteurs op het menselijk tekort. Iedereen die zich op de innerlijke weg begeeft, krijgt in dit boek veel praktische aanwijzingen.



De Chinese Gnosis

J. van Rijckenborgh & C. de Petri | hardback | 227 x 146 mm | 461 blz.
€ 29,50 | bestelnr. 1091 | 9789067320221

De Tao Teh King wordt hier gelezen als gnostiek geschrift. Gnosis is de kennis die de mens toegang geeft tot de weg naar verlossing. Het is een tekst die alles bevat wat de zoeker naar de waarheid nodig heeft. De auteurs in hun commentaar: *'Iedere leerling op het pad moet de Tao Teh King lezen en herlezen. Waarom? De Andere, voor wie Tao bestemd is, ligt in u gevangen en u kunt hem vrijlaten door hem in u te laten opwaken, door zelfovergave in woe-wei.'* De auteurs becommentariëren hier de eerste 33 van de 81 verzen. Voor alle 81 verzen, zie bestelnr. 1239, blz. 56.



Brieven

C. de Petri | hardback | 227 x 148 mm | 151 blz. | € 20,00
bestelnr. 1092 | 9789067320245

Velen stelden een vraag over de leer en het leerlingschap van de Geesteschool van het Gouden Rozenkruis. Zij kregen een persoonlijk antwoord van Catharose de Petri. Vijfenvertig antwoorden zijn hier gebundeld. Allerlei aspecten van de dagelijkse praktijk komen aan de orde. Telkens besluit de lezer een hoofdstuk met de verzuchting, ja, nu is het mij duidelijk. Zo zou men met de vraag kunnen rondlopen: Transfiguratie kan toch niet tot doel hebben de wereld zo snel mogelijk te verlaten? En dan is het antwoord een weldaad voor de ziel.



Het Levende Woord

C. de Petri | hardback | 215 x 144 mm | 313 blz. | € 27,50
bestelnr. 1095 | 9789067320412

Catharose de Petri stelde haar gehele leven in dienst van de Gnosis en biedt hier een waarlijk Levend Woord, een nimmer opdrogende bron van kracht, waar iedere zoekter naar zielenverlossing steeds weer dankbaar uit zal putten. Door het transformeren van het astrale of begeertelichaam en door het zich bewust worden van zijn mentale activiteiten, kan de kandidaat zich openen voor de zuivere krachten van het oorspronkelijke leven. Zo komt de eenheid tot stand van lichaam, ziel en geest en het opwaken in de gebieden van de onsterfelijkheid.



Het zegel der vernieuwing

C. de Petri | hardback | 185 x 124 mm | 104 blz. | € 10,50
bestelnr. 1023 | 9789070053260

De schrijfster kan met weinig woorden werelden doen opengaan, waarbij zij de evangelische teksten in een verrassend nieuw licht weet te plaatsen; zó dat men de gnostieke boodschap die in de heilige taal besloten ligt, duidelijk verstaat.



Zeven stemmen spreken

C. de Petri | hardback | 185 x 124 mm | 128 blz. | € 10,50
bestelnr. 1024 | 9789070053277

Zeven stemmen – zeven stralingen der gnostieke volheid. Iedere mens zal moeten leren er op de juiste wijze op te reageren, wil hij het pad der bevrijding kunnen gaan. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken.



Het gouden Rozenkruis

C. de Petri | hardback | 185 x 124 mm | 139 blz. | € 10,50
bestelnr. 1025 | 9789067320177

De schrijfster wil duidelijk maken hoe de mens weer een levende bouwsteen kan worden in de Universele Tempel. In de fysieke tempels van de School van het Gouden Rozenkruis vindt daartoe een afstemming plaats van hart, oog, stem, hypofyse, medulla en de twaalf paar hersenzenuwen. Andere magnetische stromingen worden zo in de menselijke tempel aangetrokken. Nieuwe lichten worden ontstoken in het aurische wezen van de mens die daar bewust aan meewerkt door zelfovergave.



Transfiguratie

C. de Petri | softback | 194 x 124 mm | 44 blz. | € 7,00
bestelnr. 1022 | 9789067321600

Waarlijke bevrijding vereist wedergeboorte van de volkomen bewuste, onsterfelijke ziel, verbonden met de geest. Alleen een wedergeboren ziel kan de oorspronkelijke goddelijke wereld van eeuwige vrede binnengaan. Die fundamentele wedergeboorte is te bereiken door middel van een proces, waarvan de sporen in de oerwijsheid van alle tijden te vinden zijn, van Hermes tot Christus, van de Upanishads tot Tao: dank zij een totaal nieuwe levenshouding wordt de ziel gewekt, verstand en bewustzijn worden getransformeerd door zelfkennis en 'niet-zijn'. De volmaakte Adem des Levens, transfigureert het gehele wezen.



De bronnen Het is nog niet eenvoudig om in het overvolle aanbod van informatie dat de moderne mens bezighoudt, teksten te vinden waaruit de eenvoud en zuiverheid van het hart onbelemmerd naar buiten kan stromen. Toch zijn er altijd schrijvers en denkers geweest, die in hun tijd woorden hebben gevonden om daaraan uitdrukking te geven. Een aantal van hen hebben een bijzondere missie gekend, zoals de meester van de negatieve godskennis, Meester Eckehart en zijn leerling Johannes Tauler. Of de grondlegger van de moderne geneeskunde Paracelsus, de philosophus teutonicus Jacob Boehme en de geleerde wereldvernieuwer Jan Amos Comenius. En ook schrijvers van wat modernere snit zijn te rekenen onder de bronnen van authentieke innerlijke beleving, zoals de zeer begaafde schrijver van *Het boek van Mirdad*, de Libanese New Yorker Mikhail Naimy of de Tsjechisch-Duitse satirische esotericus Gustav Meyrink. En daarmee is deze categorie niet uitgeput. Een boek als *Het evangelie van de heilige twaalfen* aan het begin van de vorige eeuw langs bovenzinnelijke weg neergeschreven door Gideon Jasper Ousely, raakt in zijn groot mededogen voor mens en dier meteen het hart. Allen wijzen zij naar de ene universele bron van leven en de mogelijkheid om daar bewust uit te leven.



Levend in de eenvoud van Christus

Boehme, J. | hardback | 225 x 145 mm | 131 blz. | € 18,00
bestelnr. 1126 | 9789067321983

Jacob Boehme was zelf schoenmaker en van eenvoudige afkomst. Zijn zoektocht naar Christus beschrijft hij in dit boek. Voor Boehme is Christus niet onbereikbaar ver verheven. De zoektocht kan daarom niet anders dan in de mens plaatsvinden: God is immers in de mens werkzaam. Boehme baseert zich in dit boek onder andere op oude hermetische geschriften. In deze bloemlezing zijn verschillende teksten van Boehme opgenomen die een goed beeld geven van zijn gedachtengoed.



Over het bovenzinnelijke leven

Boehme, J. | hardback | 157 x 113 mm | 69 blz. | € 11,00
bestelnr. 1038 | 9789067322089

Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in de vorm van een samenspraak tussen leraar en leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld 'hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.' Of de vraag 'wat er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.'



Jacob Boehme, een biografie

Wehr, G. | softback | 219 x 138 mm | 198 blz. | € 18,00
bestelnr. 1134 | 9789067322423

Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob Boehme's leven en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.



Het labyrint der wereld – Het paradijs des harten

Comenius, J.A. | softback | 219 x 139 mm | 298 blz. | € 10,00
 bestelnr. 1064 | 9789067320030

Comenius is vooral bekend om zijn filosofische werken. Dit is zijn enige literaire werk. Het bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over Pelgrim. Pelgrim zoekt een passend beroep in een stad bevolkt met mensen en hun slechte gewoontes. Uiteindelijk vindt hij niets. Maar God vindt Pelgrim. In de nieuwe wereld kan Pelgrim met zijn nieuwe inzichten een voorbeeld zijn voor de mensen die zich nog moeten ontwikkelen. Dit wordt beschreven in het tweede deel van het boek.



Unum Necessarium

Comenius, J.A. | softback | 219 x 139 mm | 155 blz. | € 5,00
 bestelnr. 1065 | 9789070196974

Het leven van Comenius was niet makkelijk. Hij werd vervolgd, raakte alles kwijt maar behield het geloof in God. 'Wie God heeft, kan alles ontberen', schrijft hij. Dit is zijn oproep aan de mensen om alleen het nodige aardse te behouden en aan hun innerlijke ontwikkeling te werken, zodat hun godsvonk weer haar oorspronkelijke plek in kan nemen. Dit boek schreef hij twee jaar voor zijn dood, het is dan ook zijn literaire testament.



De grote levensspiraal

Zichner, M. | softback | 205 x 127 mm | 163 blz. | € 14,50
 bestelnr. 1133 | 9789067322348

Over de Divina Commedia zijn al talloze boeken geschreven. Vaak gaat het dan over de literaire of de symbolische betekenis van het verhaal. Martin Zichner beschrijft de klassieker van Dante als een spirituele zoektocht. De zoektocht van Dante komt zo op een heel andere manier tot ons als in andere uitgaven. Hier is de zoektocht direct, spiritueel, gericht op ons binnenste, en het laat ons zien wat de Louteringsberg echt betekent.



De wolk boven het Heiligdom

Eckartshausen, K. von | softback | 220 x 139 mm | 94 blz. | € 13,00
 bestelnr. 1058 | 9789067320726

De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen(1752-1803) schreef in 1802 zes brieven. Hij schetst daarin de opgang van de geest tot een graad, waarbij geloof overgaat in het aanschouwen van het goddelijke. Die weg is bewaard in de wijsheidsscholen. J. van Rijckenborgh schreef over dit werk: 'De inhoud van deze brieven behoort tot het woord dat nimmer vergaat, het is de taal van het moderne Rozenkruis.'



De mysteriën der ware religie

Eckartshausen, K. von | softback | 219 x 138 mm | 176 blz. | € 17,00
 bestelnr. 1066 | 9789070196950

Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het 'alomtegenwoordige zijn', met God.



De magische krachten van de natuur

Eckartshausen, K. von | softback | 219 x 139 mm | 78 blz. | € 14,00
 bestelnr. 1067 | 9789067320948

Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. 'De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke Alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.' Prof. Antoine Faivre (esoterische historicus aan de Sorbonne) schreef een inleiding bij de teksten van Von Eckartshausen.



Enkele woorden uit het binnenste

Eckartshausen, K. von | hardback | 156 x 114 mm | 94 blz. | € 11,50
bestelnr. 1107 | 9789067321136

Het 1^{ste} geschrift in dit boekje is 'voor hen die nog in de tempel en in de voorhoven zijn. Zij laat mensen van alle religies in de voorhof toe [...] om mensen met mensen te verbinden en mensen met God te verbinden.'

Het 2^e geschrift *De volmaking van de mens* is een woord van troost voor hen die wachten op de vervulling van het diepste verlangen dat een mens kent.



Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn

Schmidt, K.O. | softback | 219 x 139 mm | 170 blz. | € 22,50
bestelnr. 1141 | 9789067323871

K.O. Schmidt neemt ons mee op Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn. Hij toont hoe deze innerlijke arbeid in drie fasen te onderscheiden is met in totaal tien treden. In de 1e fase van verinnerlijking of loutering worden vier treden onderscheiden, in de 2e fase leiden drie treden tot vergeestelijking of verlichting en na de laatste drie treden vindt uiteindelijk de vereniging met het goddelijke plaats.

Ficino, 500 jaar later

Ficino, M. | hardback | 174 x 136 mm | 48 blz. | € 5,50
bestelnr. 1132 | 9789067322317

In deze jubileum-uitgave staat een selectie uit twee werken van Marsilio Ficino, namelijk het Brievenboek en de Essays. Het boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de 500e sterfdag van Ficino in 1999. Deze geheel gekalligrafeerde uitgave werd verzorgd door leden van de Academie Marsilio Ficino in Amsterdam. In een van de brieven schrijft Ficino 'breng de eenheid in de verscheidenheid, dan zult ge nader tot mij komen'.



De brieven van Marsilio Ficino deel 1

Ficino, M. | hardback | 233 x 151 mm | 252 blz. | € 25,50
bestelnr. 1105 | 9789067321013

Ficino schreef vele brieven. Hij correspondeerde met allerlei mensen in allerlei landen over allerlei onderwerpen. Hij dacht na over de onsterfelijkheid en de goddelijkheid van de ziel. Hij gaf advies als iemand die hij onderweg tegenkwam, vragen had. Ook stuurde hij brieven aan Lorenzo de Medici, die hem ook weer antwoordde. Een van de brieven aan De Medici heeft als onderwerp 'God, niet de mens, is de schepper van wonderen'.



Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is brieven Marsilio Ficino deel 2

Ficino, M. | hardback | 233 x 153 mm | 138 blz. | € 18,00
bestelnr. 1114 | 9789067321679

Deel II van de brieven, die Ficino (1433-1499) schreef aan zijn vrienden. Iedere brief is aan een individu gericht, maar tegelijk voor de mensheid geschreven. Het doel is steeds de liefde voor de waarheid in de mens te doen ontsteken en de menselijke geest te openen voor het zoeken naar de waarheid. In deze uitgave zijn brieven te vinden aan vrienden en ook aan onbekenden, over onderwerpen als 'Men moet goed doen aan een vriend, zelfs als hij dat niet wenst.'



Het leven van Plato en andere brieven Marsilio Ficino deel 3

Ficino, M. | hardback | 233 x 153 mm | 187 blz. | € 22,50
bestelnr. 1205 | 9789067324007

Deel III van de brieven van Marsilio Ficino geeft andermaal blijk van Ficino's liefde voor Plato. In een lange brief beschrijft de begenadigde auteur uit de Italiaanse Renaissance het leven van zijn grote voorbeeld uit de Griekse oudheid. Deze en andere brieven geven opnieuw een impressie van de heldere geest en warme menselijkheid die de oprichter van de Platoonse Academie te Careggi (Florence) kenmerkten.



Op weg naar de Heilige Graal

Gadal, A. | hardback | 190 x 119 mm | 133 blz. | € 15,50
 bestelnr. 1033 | 9789067320634

In het zuiden van Frankrijk, in het dal van de Ariège in de Pyreneeën, bevinden zich de grotten die in de Middeleeuwen de onderkomens waren voor de Katharen en die voor hen als plaatsen van inwijding dienden. De weg van de Heilige Graal en 'de weg der sterren' zijn aanduidingen voor de terugkeer, tot de oorspronkelijke levensstaat. Hierin kan men de gnostieke heilsboodschap van alle tijden herkennen. Dit boek bevat het verhaal van de noviet Matheüs, die de weg van inwijding volgt.



Fama Fraternitatis

Kooij, P. van der | hardback | 245 x 175 mm | 112 blz. | € 27,50
 bestelnr. 1118 | 9789067322096

In 1614 drukte men in Kassel voor het eerst de tekst van de *Fama Fraternitatis R.C. – De roep van de rozenkruisers broederschap*. Het is één van de Rozenkruisersmanifesten. In dit boek staat de tekst van de Fama in het Duits met de Nederlandse vertaling ernaast. Dr. Carlos Gilly (Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam) geeft een beeld van de verspreiding en het ontstaan van de Rozenkruisersmanifesten. Ook beschrijft hij welke personen er rond Johann Valentin Andreae, de auteur van de Fama, leefden en werkten.



Mani's lichtschat

Mani | hardback | 225 x 147 mm | 220 blz. | € 26,50
 bestelnr. 1119 | 9789067321907

Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in een modderige kelder in Egypte. Het zijn lyrische hymnen en gebeden, gericht tot Jezus Christus, de goddelijke ziel, en de 'alvader zelf, de 'zon aller zonnen'.



Zegezangen van Hermes' Gnosis

Mead, G.R.S. | hardback | 212 x 137 mm | 213 blz. | € 24,50
 bestelnr. 1191 | 9789067323536

G.R.S. Mead was de persoonlijke secretaris van H.P. Blavatsky (auteur van o.a. *De stem van de stilte*). Samen met haar bestudeerde hij esoterische en theosofische bronnen. Rond 1906 besloot hij dat die bronnen voor iedereen toegankelijk moesten worden. Vaak waren ze slecht vindbaar of in talen die mensen niet beheersten. Hij maakte samenvattingen, in een serie die *Echo's uit de Gnosis* heette. Hieruit zijn vier deeltjes en een biografie van Mead opgenomen in *Zegezangen van Hermes' Gnosis*.



Visioenen, mysteriën en ritualen

Mead, G.R.S. | hardback | 213 x 138 mm | 256 blz. | € 24,50
 bestelnr. 1217 | 9789067324267

Mead bestudeerde voor zijn serie samenvattingen die hij *Echo's uit de Gnosis* noemde, allerlei bronnen, zoals het Corpus Hermeticum en de gnostieke stelsels van Valentinus, Basilides en anderen. In dit boek ligt de nadruk op de mysteriereligië uit Alexandrië. De bronnen uit die tijd zouden zonder Meads werk niet zo makkelijk toegankelijk zijn als nu het geval is. Daarmee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het moderne esoterisme. Dit boek bevat zeven deeltjes van *Echo's uit de Gnosis*.



De engel van het westelijk venster

Meyrink, G. | hardback | 226 x 146 mm | 448 blz. | € 23,00
 bestelnr. 1029 | 9789067320597

Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde richten. Die illusies noemt Meyrink 'engelen van het westelijk venster'. Als we God willen vinden, moeten we de binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, zo schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee, alchemist in de tijd van Elisabeth I (1533-1603).



De witte dominicaan

Meyrink, G. | hardback | 226 x 147 mm | 196 blz. | € 20,00
bestelnr. 1053 | 9789067320849

De witte dominicaan is de derde grote roman van Gustav Meyrink. Hoofdpersoon Christof Duivenslag leert wat 'mens ken uzelf' echt betekent. Daardoor kan hij het bestaan in deze wereld doorgronden. Meyrink zoekt in dit boek de diepere zin van het leven. Het is tegelijk een verslag van zijn eigen zoektocht. Hij laat zien wat de psyche van de mens ondergaat op weg naar bevrijding uit misleiding, (zelf)bedrog en de gevangenschap van het bloed.



Het groene gezicht

Meyrink, G. | hardback | 225 x 144 mm | 283 blz. | € 23,00
bestelnr. 1069 | 9789067320467

Chidher (de eeuwig groene, de onsterfelijke) is een bekende figuur in o.a. Arabische, Perzische en Joodse sagen. Hij is altijd onderweg om mensen die in nood zijn en zijn hulp verdienen, te helpen. Zo ook de hoofdpersonen van dit boek. Elke persoon staat voor een bepaald aspect van Meyrinks filosofie. Daarmee wil hij laten zien wat de zin van het bestaan volgens hem is, namelijk het oplossen van de tweevoudigheid van het menselijk bestaan.



De Golem

Meyrink, G. | hardback | 227 x 145 mm | 274 blz. | € 23,00
bestelnr. 1117 | 9789067321822

De Golem is de eerste roman van Gustav Meyrink uit 1915. Het is een esoterische roman, maar tegelijk ook een psychologische roman en een misdaadverhaal. De golem is een mysterieuze figuur die elke drieëndertig jaar in het getto van Praag verschijnt om de joden daar te genezen van de kwalen van hun ziel. Langzaam versmelt het leven van de hoofdpersoon van dit verhaal met dat van anderen in het getto en ontstaat een droombeeld waarin de golem een belangrijke rol speelt.



De verandering in het bloed

Meyrink, G. | hardback | 213 x 124 mm | 117 blz. | € 17,50
bestelnr. 1182 | 9789067323888

Romans schrijven was niet het enige dat Gustav Meyrink deed. Ook theosofie, yoga en spiritisme interesseerden hem. Hij ontdekte al gauw dat het voor hem ging over het goddelijke in de mens. Dat moet bevrijd worden. Het aardse kan nog zo mooi zijn, alleen het innerlijk telt. In dit boek beschrijft Meyrink zijn eigen ontdekkingstocht naar dat goddelijke, dat hem in zijn ziel diep heeft geraakt en zijn leven wezenlijk heeft veranderd.



Het boek van Mirdad

Naimy, M. | hardback | 226 x 140 mm | 260 blz. | € 24,50
bestelnr. 1031 | 9789067320450

Het boek van Mirdad begint met de ontmoeting tussen De Oudste en de bewaarder van het boek van Mirdad. Zij spreken met elkaar over het leven. De bewaarder krijgt de opdracht het boek te bewaren als de Oudste verdwijnt. Het is zijn taak om de inhoud van het boek door te geven. *Het boek van Mirdad* is geschreven voor mensen die een antwoord zoeken op de vragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen? Naimy maakt duidelijk dat het antwoord op deze vragen in het hier en nu gevonden kan worden. De vertelling is een boodschap van het Licht.



Gesprek met de Ander

Naimy, M. | softback | 219 x 134 mm | 104 blz. | € 13,50
bestelnr. 1149 | 9789067322935

Mikhail Naimy schrijft in dit boek over zijn eigen leven op een moment dat hij niet meer weet wat hij moet doen. Het is een innerlijk gesprek waarin de dood een grote rol speelt. De rede, het verstand en het gevoel bieden hem geen houvast meer. In deemoed keert hij zich naar de Andere die hem toont dat alles zich in de mens afspeelt. Het hoogste in de mens is de Liefde, de overgave aan Gods wil.



Het evangelie van de heilige twaalven

Ouseley, G.J. | hardback | 226 x 147 mm | 285 blz. | € 24,50
bestelnr. 1032 | 9789067323956

Het evangelie van de heilige twaalven stemt overeen met de mysterieleringen van de gnostieke broederschap van de Essenen, waar Jezus ook een tijd deel van uitmaakte. Het evangelie bevat enkele heikele onderwerpen die uit de canonieke evangeliën verwijderd zijn (zoals de liefde voor dieren en het niet eten van vlees). Dit maakt dat het een bijzondere tekst is. Ouseley heeft er geen geheim van gemaakt hoe hij tot deze teksten was gekomen: hij had ze ontvangen 'in dromen en visioenen van de nacht'. Hij laat dan ook het evangelie eindigen met de woorden: 'Glorie aan God, door wiens kracht en hulp het is geschreven.'



Paracelsus – bloemlezing, De artsenij – het Woord Gods

Paracelsus, Bielau, K. (red) | hardback | 235 x 152 mm | 181 blz.
€ 19,50 | bestelnr. 1161 | 9789067323253

Paracelsus legde in de vijftiende eeuw de basis voor de moderne homeopathie. Hij werd vervolgd om wat hij deed en zei. Toch bleef hij zijn kennis verspreiden. In deze bloemlezing uit het werk van Paracelsus komen de geneeskunde en de filosofie samen. Volgens Paracelsus zijn er twee 'artsenijen': de zichtbare en de onzichtbare. De ene is van de aarde, de andere is het woord van God. Door deze samen te gebruiken, kan de mens echt beter worden.



Pythagoras, leven–mysteriëschool–gouden verzen

Pythagoras, Dietzfelbinger, K. | softback | 220 x 140 mm | 195 blz.
€ 19,50 | bestelnr. 1212 | 9789067324205

Pythagoras staat bekend om de naar hem genoemde wiskundige stelling, maar minstens zo belangrijk was zijn optreden als stichter van een mysteriëschool. De belangrijkste erfenis daarvan vormen de 'gouden verzen', een verzameling van 71 spreuken met voorschriften die we in veel religies tegenkomen *eer uw ouders, wees rechtvaardig*, maar die ook oproepen de ziel te genezen, *want goddelijk is het geslacht van de sterfelijken*. Die stellingen worden gevolgd door een levensbeschrijving van Pythagoras.



De Verborgten Rozentuin

Shabistari, M. | hardback | 223 x 152 mm | 92 blz. | € 24,50
bestelnr. 1210 | 9789067324090

Dichter Shabistari (1288-1340) uit Iran bezong en beschreef zevenhonderd jaar geleden de hunkering van de ziel. Hij gebruikt in zijn gedichten aardse symbolen om mystieke bedoelingen weer te geven, zo is slaap contemplatie en de wijn spirituele wijsheid. Alles wat hij schrijft heeft als doel de lezer de ene, universele waarheid te laten zien. Peter Huijs schreef een zeer verhelderende, uitgebreide inleiding, die de gedichten van Shabistari extra diepgang verschaffen.



Het ruisen van Gabriëls vleugels

Soehrawardi | hardback | 225 x 145 mm | 195 blz. | € 19,50
bestelnr. 1180 | 9789067323338

De Perzische dichter Soehrawardi stichtte in de 12^e eeuw de 'School der Verlichting'. Zijn inspiratie putte hij o.a. uit de Arabische mystiek, de Bijbel, teksten van Zarathoestra en het Perzische koningsboek. Arabiste Bettina Löber laat zien hoe Soehrawardis teksten uit de 12^e eeuw door de tijden heen een inspiratie waren en dat ook in de 21^e eeuw nog kunnen zijn. Zijn teksten beantwoorden op subtiele wijze, de fundamentele vragen naar het waarom en waartoe van het menselijk leven.



Taulers weg naar binnen

Huijs, P. | softback | 218 x 140 mm | 93 blz. | € 14,00
bestelnr. 1165 | 9789067323116

De veertiende-eeuwse Duitse prediker Johannes Tauler had contact met meester Eckehart, Heinrich Seuse, Jan van Ruusbroec en de geheimzinnige Gottesfreund von Oberland. Theorie is echter niet zijn uitgangspunt. Hij richt zich op het leven van de mens, die allerlei valkuilen moet overwinnen om het innerlijke leven te kunnen benaderen. Dat noemt hij 'de weg naar binnen'. Praktische werken brengen de mens dichterbij God, maar pas door de deemoed zal de innerlijke vernieuwing bereikt kunnen worden.



Moderne spirituele denkers Deze categorie heeft zich de laatste tijd sterk ontwikkeld. Niet alleen treft u hier leerlingen van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis als schrijvers aan, maar ook bijvoorbeeld Jakob Slavenburg met *De oerknal van het Christendom*, waarin hij de oorsprong van zowel Gnosis als de christelijke kerk uiteenzet. U vindt er de biografieën van de stichters van het moderne Rozenkruis, J. van Rijckenborgh en Z.W. Leene, geschreven door Peter Huijs. Elly Nooyen verrijkte deze categorie met *Hart voor Tao*, een toegankelijke studie over het werk van Lao Zi. Benita Kleiberg publiceerde een schitterende verhandeling over *Het Graalmysterie van Parzifal*. Ook in deze categorie: *De Driebond van het Licht* waarin de samenhang tussen Graal, Kathaar en Rozenkruis diepgaand aan de orde komt, aan de hand van de teksten van drie internationale conferenties gehouden in Ussat – Zuid-Frankrijk. Een laatste loot aan deze stam is de indrukwekkende studie van J.P. Burger: *Coornhert – Licht in Europa*, waarin deze eerste ‘denker des vaderlands’ op nieuwe wijze, als een eerherstel, een plaats in de ideeëngeschiedenis van onze natie krijgt toebedeeld.



Coornhert – Licht in Europa

Burger, J.P., Huijs, P. en Niekerk, D. van (red.) | tweede herziene en uitgebreide druk | hardback | 259 x 205 mm | 477 blz. | € 49,50
bestelnr. 1234 | 9789067324533

‘Deze studie rekent af met de hardnekkige mythe dat de inwoners van Holland in de Gouden Eeuw massaal het calvinisme aanhingen.’ Zo begint Jan Peter Burger zijn relaas – en het zal niet de enige opgetrokken wenkbrauw zijn die dit boek veroorzaakt. Want hij pakt vervolgens door met een nieuwe en controversiële visie op de intellectuele en religieuze geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarin Dirck Volckertszoon Coornhert een sleutelpositie blijkt in te nemen.



Geroepen door het wereldhart

Huijs, P. | hardback | 227 x 152 mm | 455 blz. | € 29,50
bestelnr. 1185 | 9789067323406

In *Geroepen door het wereldhart* geeft Peter Huijs een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve eeuw. In dit complexe esoterische veld hervinden de gebroeders Leene in 1935 de zeventiende-eeuwse manifesten van de rozenkruisers. Huijs schetst de geschiedenis van de school van het Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling van de afgelopen periode binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden.



De vuurgloed van de ontstijging

Huijs, P. | hardback | 227 x 152 mm | 296 blz. | € 29,50
bestelnr. 1211 | 9789067324199

Een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene. *De vuurgloed van de ontstijging* schetst het beeld van de sprankeling, de vurige bezieling in de begintijd van het hedendaagse Rozenkruis. Het was de tijd van de pioniers: Z.W. (Wim) Leene, Jan Leene (later bekend als J. van Rijckenborgh) en Cor Damme (ca. 1924-1938). Het boek kent drie delen:

- I Het bloedzegel van Christiaan Rozenkruis,
- II De vuurgloed van de ontstijging, voordrachten,
- III Het ritueel van de rozenkruisers.



Gnosis – stromen van licht in Europa

Huijs, P. | hardback | 237 x 157 mm | 327 blz. | € 27,50
bestelnr. 1142 | 9789067323123

De levenslopen in dit boek vormen het verhaal van het vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een dramatische geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten. Via de Katharen en de Bogomielen, Tauler, meester Eckehart, Comenius en anderen raakt de lezer vertrouwd met het westerse denken over de werking van geestelijk Licht en bevrijding. Het boek eindigt met de stichters van het Lectorium Rosicrucianum, J. van Rijckenborgh en C. de Petri.



Het Graalmysterie van Parzival

Kleiberg, B. | hardback | 235 x 154 mm | 288 blz. | € 24,50
bestelnr. 1171 | 9789067323284

Het graalverhaal van Wolfram von Eschenbach (1210) is één van de grootste cultuurschatten van de Middeleeuwen. Kelten en Germanen hebben hun sporen erin achtergelaten, Provençaalse troubadours vertolken het graalthema, en tot in onze tijd gaat er onmiskenbaar een magische aantrekkingskracht vanuit. De auteur ontvouwt de vele aspecten van dit machtige epos, en laat zien hoe zij het menselijke innerlijk spiegelen. Onze chaotische tijd vraagt om een actuele ontsluiting van het mysterie-weten dat met de graal verbonden is, en dit boek maakt de verborgen spirituele kracht zichtbaar.



Hart voor Tao

Nooyen, E. | softback | 211 x 131 mm | 335 blz. | € 29,50
bestelnr. 1213 | 9789067324212

Veel is geschreven over de diepte en de wijsheid van het onnoembare, van Tao. Ely Nooyen schenkt hier een extra dimensie aan de Tao Teh Jing van Lao Zi door het gemeenschappelijke van Het Pad van Tao te laten zien in de scholen van Oost en West. Verschillende Nederlandse vertalingen zijn naast elkaar gezet om zo op leerzame wijze de lezer te laten zien hoeveel verschillende interpretaties van deze compacte, mystieke Chinese tekst mogelijk zijn.



Gnosis –

De derde component van de Europese cultuur traditie

Quispel, G. | softback | 229 x 149 mm | 276 blz. | € 10,00
bestelnr. 1164 | 9789067322904

Dit boek beschouwt de cultuurgeschiedenis van Europa als een driestromenland. Naast de rede vanuit Athene en het geloof vanuit Jeruzalem kwam de Gnosis voort vanuit Alexandrië, uitmondend in Theosofie, Antroposofie en Rozenkruis. Via achttien bijdragen van zeer diverse auteurs (waaronder J.R. Ritman, G. Quispel, R. van den Broek en J. van Oort) wordt Gnosis steeds belicht als een innerlijke ervaring, een 'kennis des harten', die volgens de experts van alle tijden is.



Gnostiek-christelijke inwijding bij de katharen

Ritman, R. | softback | 230 x 160 mm | 87 blz. | € 12,50
bestelnr. 1209 | 9789067324113

De leer van de katharen is geïnspireerd op het gnostieke christendom. Hun voorgangers en bondgenoten worden bijvoorbeeld gevonden in de kerk van Mani en Nicetas, een vertrouweling van de patriarch van Constantinopel. De kathaarse gemeenschap zelf wordt door de broederschap van het Rozenkruis wel aangeduid als 'de voorgaande broederschap'. Op die manier loopt er een ononderbroken keten, zowel historisch als spiritueel, van eelingen en gemeenschappen door de hele wereldgeschiedenis.



De Oerknal van het Christendom

Slavenburg, J. | softback | 230 x 149 mm | 219 blz. | € 22,50
bestelnr. 1146 | 9789067322775

Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie... in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een institutionele kerk. De schrijver voert de lezer mee door de bonte wereld van de vroege christenen, voortgekomen uit het joodse christendom. De gnostici uit die periode werden veroordeeld en 'verdwenen', maar hun boodschap is nooit echt verdwenen.



De roep van het Rozenkruis – vier eeuwen levende traditie

Smit, F. | softback | 209 x 149 mm | 104 blz. | € 9,00
 bestelnr. 1128 | 9789067322126

Tentoonstellingscatalogus van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag over de ontstaansgeschiedenis van de *Manifesten der Rozenkruisersbroederschap* en over de geschiedenis van de rozenkruiser-bewegingen in de 17^e, 18^e, 19^e en 20^{ste} eeuw. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is het Rozenkruis? Wie is de mysterieuze stichter Christian Rosenkreutz? Wat was de boodschap achter de Manifesten? De tentoonstelling in 1998 was een nieuwe oproep om de betekenis van de Manifesten en de daarin gestelde spirituele reformatie naar geest, ziel en lichaam te doorgronden.



De Rozenkruisers in Nederland

Snoek, G. | hardback | 239 x 169 mm | 681 blz. | € 29,50
 bestelnr. 1172 | 9789067323246

Met de publicatie van de *Fama Fraternitatis* (1614), *Confessio Fraternitatis* (1615) en de *Chymische Hochzeit* (1616) raakte de beweging van de Rozenkruisers in het begin van de zeventiende eeuw in Duitsland bekend. De twee eerste geschriften werden al snel in het Nederlands vertaald en trokken hier de aandacht. De auteur laat zien wie er zoal in de zeventiende eeuw in Nederland gereageerd hebben. Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Dit boek geldt als het standaardwerk over de vroege fase van de Rozenkruisers in Nederland.



Alleen met het hart denk je goed

Törpel, C. | softback | 214 x 134 mm | 240 blz. | € 24,50
 bestelnr. 1201 | 9789490712037

Claudia Törpel beschrijft het lichaam en de orgaanfuncties zoals de oude Egyptenaren dit zagen. In hun cultuur was het hart naast een fysiek orgaan ook middelpunt van de ziel en drager van de geestelijke kern van de mens. Het hart van de farao was verbonden met het hart van alle mensen en de goden en werkte, volgens het Hermetische '*Zo boven, zo beneden*'. Ook de huidige mens moet zich richten op 'het denken met het hart', zodat het mechanistische wereldbeeld achter gelaten kan worden.



De stem van het rozenhart

Diverse auteurs | softback | 211 x 130 mm | 136 blz. | € 14,50
 bestelnr. 1216 | 9789067324250

Mensen zijn in onze tijd van onrust en angst op zoek naar stilte, aandacht en liefde, onafhankelijk van 'de dingen buiten' ons. '*Hoe kan men rust vinden in een wereld die in wording is?*' vraagt Hermes Trismegistos en Jezus Christus leert dat 'het koninkrijk van God' binnen in ons is. Hoe kunnen wij de stem van het innerlijk, van het rozenhart ontsluiten? Deze bundel bevat teksten uitgesproken in de tempel van het Gouden Rozenkruis die hart en hoofd openen voor de wijsheid en de liefde in het leven.



In het teken van de Driebond van het Licht

Diverse auteurs | softback | 223 x 144 mm | 183 blz. | € 27,50
 bestelnr. 1225 | 9789067324397

Iedere eeuw kenmerkt zich door een eigen, geheel nieuwe atmosfeer met de werkzaamheid van nieuwe spirituele energieën. En aan het einde van een eeuw worden zaden gezaaid die in de volgende eeuw – als nieuwe mogelijkheden – zullen ontkiemen, groeien en bloeien. Met het verschijnen van het boek *In het teken van de Driebond van het Licht* publiceert de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis de toespraken van drie internationale 'Ussat'-conferenties in Zuid-Frankrijk. Deze conferenties werden gehouden in 2001, 2006 en 2012, voor ongeveer 2500 leerlingen en leden.





Crystal-serie In deze kleine reeks uit de schatkamers van de Gnosis treft de lezer een paar bijzondere juweeltjes aan, zoals *De castigatione animae*, een tekst van Hermes de Driemaal Grote, (*De Vermaning van de Ziel*); *Over de Kennis die Verlicht* (het Evangelie van Maria); over de tijdloze heelkunde en filosofie van Paracelsus en een bloemlezing uit het werk van Jacob Boehme dat eertijds door L. de Hartog-Meyjes, vrouw van de vermaarde professor A.H. de Hartog, werd samengesteld: *De roede des drijvers verbroken*. Verder bevat de reeks beschouwingen over: *Rozenkruisers toen en nu*; *Roos en Kabballa*; *de Graal en de Rozenkruisers*; *Mysteriedieren en Gnosis als innerlijke religie*.

Vermaning van de ziel

Hermes Trismegistos | softback | 209 x 114 mm | 80 blz. | € 7,50
bestelnr. 1104 | 9789067321068

De ziel, die door Hermes vele malen vermanend wordt toegesproken, gaat eindeloos haar weg door de stoffelijke wereld. Totdat innerlijk wordt verstaan wat Hermes haar zo dikwijls heeft gezegd. Dan keert de ziel zich om en verlaat deze wereld die haar zolang in verwarring heeft gebracht en keert terug naar de Bron waaruit zij is voortgekomen. Het onzegbare kan natuurlijk niet gezegd worden; hoogstens kan één straal van het Universele Licht enigermate opgevangen en beschouwd worden. Zo'n lichtstraal is dit werk van Hermes Trismegistos, waarin de lezer wordt aangespoord eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze hem tot eigendom worden.



Mysteriedieren

Diverse auteurs | softback | 214 x 110 mm | 77 blz. | € 7,50
bestelnr. 1109 | 9789067321143

Om de mens op toegankelijke wijze bewust te maken van de innerlijke processen die zich voordoen op de spirituele ontwikkelingsweg, maakten wijsheidsscholen en spirituele leraren veelvuldig gebruik van beeldtaal – o.a. van mythische, sprookjesachtige figuren zoals mysteriedieren. Mysteriedieren zoals de sfinx, de eenhoorn en de griffioen staan in dit boekje centraal. Zij symboliseren de tweevoudigheid van de mens: het aardse en het hemelse in één, het dier-menselijke en het god-menselijke nog ongescheiden samengebonden. Door vele eeuwen heen hielpen verhalen over mysteriedieren de mens de eigen tweevoudigheid te onderkennen.



Over de kennis die verlicht

Diverse auteurs | softback | 209 x 115 mm | 62 blz. | € 7,50
bestelnr. 1111 | 9789067321631

Het Evangelie der waarheid laat ons zien hoe de gnosis – de ware kennis – de onwetendheid vernietigt en zo de mens verlost en weer met God verenigt. *Het Evangelie naar Maria* beschrijft de strijd in de mens die het gnostieke pad van bevrijding gaat. Het is de strijd tussen het dwalende ik met al zijn aardse gewoonten en de wedergeboren, verlichte ziel die zich wil richten op haar ware vaderland, die verlangt naar geestelijke menswording.



Over de terugkeer tot de oorsprong

Diverse auteurs | softback | 209 x 114 | 67 blz. | € 7,50
bestelnr. 1115 | 9789067321655

In *Het geheime boek van Johannes* wordt beschreven hoe een ziel op zoek gaat naar haar afkomst. De ziel wordt tegengewerkt door krachten in deze wereld die haar de kennis over het oorspronkelijke goddelijke leven willen onthouden. Eenzaam en teleurgesteld trekt de ziel zich terug. In deze verlatenheid en stilte voltrekt zich het inwijdingsproces. De geest openbaart zich en leidt de ziel door vijf ontwikkelingsfasen heen. De eenheid wordt hersteld. Zo komt de zielen-mens als geest-mens weer Thuis.



Gnosis als innerlijke religie

Diverse auteurs | softback | 209 x 114 mm | 125 blz. | € 10,50
bestelnr. 1116 | 9789067321891

Er is, in diepse zin, slechts één waarheid. Alle wereldreligies dragen deze diepste waarheid als kern met zich. In elke religie kan deze kern als een innerlijke religie worden herkend. Door dit universele beginsel wordt waarheid openbaar, als innerlijke kennis van het grote plan van God. Iedere zielen-mens die op de gnostieke stralingswerkzaamheid kan reageren verkrijgt zo de innerlijke kennis: de Gnosis. Gnosis brengt de bewuste verlichting, de stralingswerkzaamheid die de zielen-mens herschept tot geestmens.



Rozenkruisers toen en nu

Dietzfelbinger, K. | softback | 209 x 113 mm | 157 blz. | € 10,50
bestelnr. 1121 | 9789067321990

De *Manifesten* van de Rozenkruisers stammen uit de 17^e eeuw. In onze tijd werkt die opwekkende impuls dóór in het moderne Rozenkruis. De Rozenkruisers van toen en nu worden in dit boek gevolgd. Wat waren toen en wat zijn nu hun uitgangspunten? Een belangrijke rol speelt de *Trigonum Igneum*, de 'vurige driehoek' van de goddelijke drie-eenheid: de geest, de ziel en de persoonlijkheid, die in samenwerking en samenbinding de uiteindelijke heelmaking mogelijk maakt.



De roede des drijvers verbroken

Boehme, J. | softback | 209 x 114 mm | 43 blz. | € 7,50
bestelnr. 1122 | 9789067322416

In deze bloemlezing draagt Jacob Boehme (1575-1624) de universele wijsheid over aan zijn tijdgenoten. Hij sprak vanuit de eenvoud die hem zo kenmerkte. 'De mens moet opnieuw geboren worden, wanneer deze het Rijk van God wil zien, dat is het ware doel!' 'Het Rijk dat verloren was moet weer teruggevonden worden.' Deze en vele andere aansporingen om tot diepe zelfkennis te komen en om het verlangen te versterken om God-Zelf in het hart te ontmoeten, laten de roeping van Jacob Boehme zien.



Paracelsus, zijn tijdloze heilkunde en filosofie

Bielau, K. | softback | 207 x 113 mm | 81 blz. | € 7,50
bestelnr. 1125 | 9789067322546

Paracelsus (1493) was een geniaal mens. Hij bezat een onmetelijke wijsheid, een kennis, alleen verkregen voor zijn roeping en opdracht. De uitspraak van Paracelsus 'laat men geen ander zijn, als men zichzelf kan zijn' gaf aan dat de mens vrij in zijn denken moest zijn, een zelfautoriteit. Hij bracht de mensheid het hemelse medicijn, het universele geneesmiddel, een kracht uit de hemel neergedaald, een zegen die onze aardse natuur te boven gaat.



De Graal en het Rozenkruis

Diverse auteurs | softback | 209 x 114 mm | 89 blz. | € 7,50
bestelnr. 1145 | 9789067322782

Verhalen als dat van de onwetende Parcival, die als ridder de Graal zoekt of het verhaal van de Schaal van Yamshid uit Perzië zijn al zo oud als de mensheid. De Graal is in deze verhalen een beschermd en beschermend levensveld waardoor de zoekende ziel haar weg naar de eeuwigheid kan vinden. Het is een geestelijke brug, een verbond tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. In deze uitgave zijn verschillende Graallegenden uit diverse landen opgenomen.



Roos en kabbala

Kleiberg, B. | softback | 209 x 114 mm | 100 blz. | € 10,50
bestelnr. 1148 | 9789067322867

Het kabbalisme is ontstaan door het bestuderen van de heilige Joodse geschriften én de invloed van de wijsheidsleer van de School van Pythagoras. De Joodse esoterische symboliek van de roos vinden wij ook in het westen terug. Elk woord en naam kreeg een getal. Dit getal was voor de kabbalist de sleutel om te komen van een uiterlijk naar een innerlijk geestelijk leven. Ook in het kabbalisme is er sprake van een roos des harten, net zoals bij de Rozenkruisers. Dit boek gaat over de overeenkomsten tussen die twee wijsheidsstromingen.



Symposion-reeks In 1998 begon het Lectorium Rosicrucianum met een nieuw initiatief: symposion-dagen voor leden en belangstellenden op het conferentiecentrum Renova. De symposia stonden en staan vaak in het teken van een thema of een inspirerende figuur uit de geschiedenis – oud of recent – van de Gnosis. Maar ook moderne denkers komen aan bod; denkers die op hun eigentijdse manier de weg van innerlijke bevrijding onderzoeken en in praktijk brengen. In de loop van de tijd is dat initiatief overgenomen door Stichting Rozenkruis en uitgebreid naar een groot aantal locaties in Nederland. In de *Symposion-reeks* zijn de teksten van de symposia opgenomen. Als één van de hoogtepunten wordt het symposion *Geroepen door het Wereldhart* gezien, waarin voor het eerst in de geschiedenis zeven verschillende esoterische verenigingen elkaar vonden in een gezamenlijke krachtenbundeling aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Hun streven was en is de samenleving zo veel als mogelijk te verbinden met het Licht dat het innerlijk verlicht en het hart beweegt. Zo zijn er in de loop der jaren een kleine veertig bundels verschenen, die een indrukwekkende inzage geven in de spirituele bewogenheid van de eerste twee decennia van deze eeuw. Elke bundel getuigt van de toewijding en de diepgang waarmee de talrijke sprekers hun inzicht hebben uitgedragen.



Boehme Symposion 1

Diverse auteurs | softback | 211 x 135 mm | 66 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1137 | 9789067322485

Spirituele vernieuwing gaat altijd centraal uit van het hart, en is het resultaat van Kennis, Liefde, Daad. Zo ook in de zeventiende eeuw. Voor het 'hart' moeten wij bij Jakob Boehme zijn. Boehme ontving zijn inspiratie en kennis door het schouwen in de diepten van de Geest, die hem de 'natuur der dingen' verklaarde. Hij zag de innerlijke noodzaak van al het bestaande; hij begreep hoe de alomvattende goddelijke natuur en de aardse wereld, die hij de 'wereld van de toorn' noemde, zich tot elkaar verhouden.



Spinoza Symposion 2

Diverse auteurs | softback | 211 x 136 mm | 67 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1138 | 9789067322492

In de mens zelf kan een straal van de goddelijke werkelijkheid openbaar worden, leert Spinoza. Daaruit bloeit op *de Rede*, een reine, geestelijke liefde tot God. De tweevoudige gelaagdheid van de wereld wordt gezien als een kruispunt van wegen, een tweesprong. Een beslissende keuze dringt zich op: het gaan van de horizontale weg met als oplossing de deugd, voortdurend op de vlucht voor het kwaad, of de verticale weg waarop de vrede en de Rede Gods in je afdaalt. En alle levensangst valt weg, lost op.



Ficino Symposion 3

Diverse auteurs | softback | 211 x 136 mm | 56 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1139 | 9789067322508

Ficino vergeleek de filosofie van Plato met de leer en heilsboodschap van Christus en vertaalde Hermes, waarmee hij een cruciale impuls gaf aan de synthese van het christendom en het klassiek-hermetische gedachtegoed. Een synthese die culmineert in een hogere werkzaamheid van het hart – de Liefde: *'In onze pogingen God te leren kennen, beperken wij Hem tot de omvang en het begrip van onze geest, maar door Hem lief te hebben, breiden we onze geest uit tot de oneindigheid van zijn goddelijke Goedheid'*.



Paracelsus Symposion 4

Diverse auteurs | softback | 211 x 136 mm | blz. 63 | € 9,95
 bestelnr. 1140 | 9789067322515

Paracelsus was natuurvorser, maar liet de natuur achter zich. Hij was arts, maar liet elke arts enij achter zich. Hij was filosoof, maar liet filosoferen over aan anderen. Hij vond de ene geneesheer, die de innerlijke mens geneest. Zijn universeel geneesmiddel, *zie de waarheid, en aanvaard haar*, gloeit na als een lichtend spoor in alle landen van Europa. Deze inspirerende figuur was de inspiratie voor een bijzonder symposion.



Terug naar de Bron Symposion 5

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 68 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1143 | 9789067322669

De onvermoede wortels van het huidige spirituele denken komen in deze publicatie aan het daglicht. Langs Hermes' wegen en via de geheime leer van Philo, de rozenkruisers en een universeel gnostiek christendom blijkt dat de mens nu, meer dan ooit, toe is aan Gnosis, innerlijk en tegelijkertijd universeel weten. Dus niet: terug naar de bron, maar vooruit naar de bron. We staan niet aan het einde van een wijsheidstraditie, maar nog maar aan het begin ervan.



Bruno Symposion 6

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 70 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1144 | 9789067322676

Giordano Bruno (1548-1600) doorbrak de middeleeuwse idee dat de wereld besloten zou liggen binnen kristallen sferen. Voor Copernicus was de zon nog het middelpunt van het eindige universum. Bruno bewees dat het heelal oneindig moet zijn. Daarmee bevrijdde hij de menselijke geest en de wetenschap uit een enge, bedompte kerker. Hij wilde het grenzeloze heelal en de mens daarin als één levend organisme begrijpen en beschrijven. Hij getuigde van het verband tussen makrokosmos en mikrokosmos en de taak van de mens daarin, ver voordat anderen dat deden.



Het Rozenkruis en het mysterie van de Graal Symposion 7

Diverse auteurs | softback | 215 x 135 mm | blz.55 | € 9,95
 bestelnr. 1151 | 9789067322942

*'Wat is de Graal?' vroeg de jonge Artus.
 'Een schaal, een beker, die het bloed opving van de Gekruisigde!
 'Is het zoeken naar de Graal dan het menselijke streven naar een hoger, ander leven?'
 'Nee,' had de wijze geantwoord. 'Het is de zin van het leven en het is het enige dat aan het leven inhoud geeft.'*
 De Graal, een geestelijke brug, laat zien hoe de zoektocht van de mens in Oost en West naar deze zin is neergelegd in tal van graallegenden.



Terug naar de Bron 2 Symposion 8

Diverse auteurs | softback | 214 x 133 mm | 43 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1154 | 9789067322959

Een bijdrage om de sprankelende bron van de hermetische oerwijsheid te verbinden met hen die ernaar zoeken. Professor G. Quispel merkte op dat volgens recent onderzoek de leringen van Valentinus zijn terug te voeren tot de Egyptische Mysterie-wijsheid. Professor H. J. Witteveen wees erop dat de hermetische wijsheid de zich vertakkende soefi-stromen diepgaand heeft verrijkt. J. R. Ritman schetste de weg die de oerwijsheid van Hermes Trismegistos door de westerse geschiedenis van de mensheid ging.



Fludd Symposion 9

Diverse auteurs | softback | 214 x 136 mm | 71 blz. | € 9,95
 bestelnr. 1155 | 9789067323024

De alchemie van Fludd is de alchemie van het bewustzijn. Eerst de verdieping van het aardse bewustzijn en vervolgens een overstijgen van dat bewustzijn dat uitmondt in een geestelijk bewustzijn. De mens, als sterveling, komt voort uit de aarde en kan niet anders dan sympathiseren met de aarde. De Mens, als goddelijke vlam, komt voort uit de Schepper en kan niet anders dan sympathiseren met zijn Oorsprong.



De Bronnen van het innerlijke Christendom Symposium 10

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 67 blz. | € 9,95
bestelnr. 1162 | 9789067323048

Een symposion over Valentinus en zijn verhandeling over de opstanding en de paradoxen van het Thomas-evangelie. *'De verlossing heeft dus betrekking op onze geest, en vindt niet plaats tussen mensen -- de één wel en de ander niet -- nee, het gaat dwars door een mens heen -- zijn lichaam niet, zijn geest wel. Dat is vanaf de grondlegging van de schepping zo beschikt, omdat het lichaam, dat tot deze wereld behoort, een illusie is en met haar zal vergaan.'*



400 jaar Rozenkruis, De taal van Aquarius Symposium 11

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 55 blz. | € 9,95
bestelnr. 1159 | 9789067323093

400 jaar geleden deden de klassieke Rozenkruisers een oproep tot een totale bewustzijnsomwenteling. Momenteel bevindt de mensheid zich aan het prille begin van een groot kosmisch gebeuren. Nieuwe energieën worden door de drie mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto over de mensheid uitgestort. Aquarius betekent voor de spirituele zoeker een grootse nieuwe mogelijkheid om het innerlijke veranderingsproces door te voeren, met als bekroning de transfiguratie van ziel en geest.



De Alkmaarder Cornelis Drebbel Symposium 12

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 128 blz. | € 9,95
bestelnr. 1167 | 9789067323161

God is kenbaar in zijn Schepping. God werkt onafgebroken in de schepping, in de mens en in de kosmos. De mens kan God eerbiedigen, navolgen en verwerkelijken in zijn eigen leven. Van een sterfelijke God wordt hij een onsterfelijke mens. Dat is wat Drebbel voor ogen stond. In deze bundel is bovendien opgenomen *De Wonder-vondt* (1607), met daarin de eerste Nederlandse vertaling van het *Corpus Hermeticum*.



Mani, de gave van het Licht Symposium 13

Diverse auteurs | softback | 214 x 137 mm | 77 blz. | € 11,95
bestelnr. 1168 | 9789067323130

Mani, kunstenaar zonder weerga, schilder, ongeëvenaard dichter, getalenteerd musicus en opmerkelijk medicus, toonde de eenheid aan die de verschillende religies verbond. Hij onderwees de christenen het universele christendom, ontsluitte aan de magiërs van Iran de betekenis van Zoroaster, en verklaarde de boeddhisten Boeddha en diens weg van de beëindiging van alle oorzaken van het lijden. Gedurende meer dan duizend jaar verlichtte Mani's *kerk der rechtvaardigen* miljoenen zielen.



Karl von Eckartshausen Symposium 14

Diverse auteurs | softback | 211 x 132 mm | 76 blz. | € 11,95
bestelnr. 1170 | 9789067323277

Voor Eckartshausen was niet de verlichting zoals wij die als een historische periode kennen het doel, maar lag dat in het streven naar de innerlijke verlichting: *'In het wonderbaarlijke gebouw dat de mens is, staat de ziel in het midden. Zij bezit de mogelijkheid, óf de wereld van de geest, het binnenste van God te betreden, dan wel de wereld van het lichaam, de uiterlijke wereld. Zoekt de mens binding met de geest, dan wordt hij de goddelijke magiër.'*



Het verborgen woord in Islam-Christendom-Jodendom Symposium 15

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 48 blz.
€ 11,95 | bestelnr. 1174 | 9789067323307

Het verborgen woord in deze drie wijsheidstromingen is altijd actueel; het is de rechtstreekse openbaring van het goddelijke, en het klinkt bijzonder krachtig in de boodschappers, de stichters van de grote religies die innerlijke bevrijding naderbij probeerden te brengen.

- Islam betekent 'vrede'. Vrede met de hoogste waarheid.
- Jezus wordt gezien als het zuivere zielenaspect, de ziel die de mens 'redt', aan wie de zuivere kennis is gegeven.
- De kabbala leert dat bewustzijns-groei, dus zielengroei tijd, instructie en verinnerlijking vergt, een werk, dat heel het leven in beslag neemt.



J.A. Comenius Symposion 16

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 65 blz. | € 11,95
bestelnr. 1178 | 9789067323321

De eerste voordracht van dit Comenius-symposion is biografisch, behandelt het leven van Comenius en geeft een globaal overzicht van zijn filosofie. In de tweede voordracht gaat het over de pedagogie volgens Comenius, over de school als opvoedingsinstituut en het onderwijs dat gegeven moet worden. Comenius had zeer eigen adviezen en regels voor de inrichting van het onderwijs voor alle leeftijdsgroepen. De laatste voordracht handelt over het *College van Licht*, waarin wijze mannen, met kennis van het Licht plaats zouden moeten nemen om de wereld te besturen.



Mozart's Zauberflöte Symposion 17

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 66 blz. | € 11,95
bestelnr. 1179 | 9789067323345

Alchemie, Rozenkruis en *Die Zauberflöte* zijn thema's die verwant zijn. Vaak worden slechts twee thema's gecombineerd. Tjeu van den Berk brengt ze alle drie met elkaar in verband. Maarten Meström laat zien dat Mozart ons inspireren kan om geloof in het goede en het hogere met kunst en rede te combineren. Maarten Zweers stelt dat eens de wijsheid, voor iedereen toegankelijk, zal terugkeren, op het moment dat er een eind zal komen aan de Europese cultuur.



De Wijsheid van Hermes Symposion 18

Diverse auteurs | softback | 224 x 134 mm | 77 blz. | € 11,95
bestelnr. 1181 | 9789067323383

Diepzinnige teksten over de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid en hoe die op drievoudige wijze met elkaar samenhangen: God, de kosmos en de mens. God is het begin en einde van alle werkelijkheid. Hij omvat alles. De kosmos komt voort uit God en Hij omsluit hem. De mens komt voort uit de kosmos en maakt daar onlosmakelijk deel van uit. De hermetische wijsheid: een voorbereiding op de stilte van de volheid.



Gustav Meyrink Symposion 19

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 64 blz. | € 11,95
bestelnr. 1186 | 9789067323413

Meyrinks leven is exemplarisch; het is slechts uiterst zelden dat een zoeker langs alle paden van het esoterische levensveld trekt om uiteindelijk als vindeur te eindigen. Scherpzinnig ontleedt Meyrink de bedrijvigheid aan gene zijde. Hij heeft een weg gebaand voor alle werkelijke zoekers, die veel tijd en leed kan besparen. In de huidige tijdsfase is het menig zoeker gegeven – mede dankzij de werkzaamheid van de atmosferische verandering die de schrijver voorvoelde – praktisch te mogen beginnen waar Meyrink eindigt.



Mozart-rozenkruisers en vrijmetselarij Symposion 20

Diverse auteurs | softback | 214 x 135 mm | 96 blz. | € 11,95
bestelnr. 1188 | 9789067323482

Dit symposionboekje zoekt en vindt antwoord op de vraag: Hoe werkte de impuls van het Rozenkruis door in de loges van Wenen aan het bewogen einde van de achttiende eeuw? De auteurs verbinden ons rechtstreeks met Mozarts fascinerende ideeënwereld, bezielde door de idealen van rozenkruisers en vrijmetselaars. Wolfgang Amadeus (1756-1791) zag en ervaarde zichzelf als een van hen.



Het onzegbare in het werk van Shakespeare Symposion 22

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 52 blz. | € 11,95
bestelnr. 1197 | 9789067323895

Shakespeare's teksten en spelen zijn zo vol drama en wijsheid, dat zij uit één impuls lijken te komen, uit één bron van mysteriën. Mysterievol is ook de man die achter de naam Shakespeare schuilging. Was hij een eenvoudig acteur uit Stratford-upon-Avon of een vertrouweling aan het hof van koningin Elizabeth I? Drie fascinerende voordrachten ontvouwen de diepgang en het onbenoembare mysterie in het werk van deze grootste van alle Engelse schrijver-dichters.



Geroepen door het Wereldhart Symposion 22

Diverse auteurs | hardback | 220 x 140 mm | 80 blz. | € 14,50
bestelnr. 1192 | 9789067323543

Op 23 mei 2009 deden zeven sprekers op het conferentie-centrum Renova in Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen. De Wereldziel, waarover Plato reeds sprak, die onze aarde in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven.



Stemmen van de Stilte Symposion 23

Diverse auteurs | softback | 212 x 134 mm | 56 blz. | € 11,95
bestelnr. 1196 | 9789067323710

In dit symposion van november 2009 werden twee voordrachten gewijd aan George Mead en het boek *Zegezangen van Hermes' Gnosis* met opnieuw vertaalde teksten van Mead. Mead maakte begin vorige eeuw een Westerse wijsheidsschat, die meer dan vijftien eeuwen door de gevestigde theologie was vergeten of verdrongen, weer beschikbaar voor het grote publiek. Hij hoopte dat de inhoud van die bronnen 'hen die tot nu niets gehoord hebben over de Gnosis, de weg moge wijzen naar een hoger leven.'



De dans van het al Symposion 24

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 48 blz. | € 11,95
bestelnr. 1200 | 9789067323901

Dit symposion is het eerste symposion van een reeks speciale symposia in een cyclus van zeven jaar, die 'de grote wijsheidsstromingen, hun bronnen en hun actuele betekenis in het licht van een veranderende samenleving' centraal zullen stellen. Een bijzondere dag, waarin diep werd ingegaan op de essentie en de deels mythische uitdrukkingsvormen van de christelijk-hermetische gnosis. Professor Van den Broek maakte duidelijk dat deze teksten geschreven zijn om de spiritualiteit van de lezer te voeden. Peter Huijs ging in op 'De dans van Jezus en zijn leerlingen'.



De wijsheidsschool van het leven Symposion 25

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 48 blz. | € 11,95
bestelnr. 1203 | 9789067323932

Aan de hand van *Het boek van Mirdad* (zie blz. 27) van Mikhail Naimy wijdt dit Renova-symposion zich aan de zoektocht naar het antwoord op het raadsel dat in het boek van Mirdad wordt gesteld: 'Hoe kan de mens van God verschillen? Is God niet verhuld in de mens? Is hij geen drie-eenheid van bewustzijn, woord en inzicht?' De voordrachten werden ondersteund door fragmenten uit *Het boek van Mirdad*, maar ook uit andere teksten van Kabir en Roemi.



Brahma, Vishnoe, Shiva Symposion 26

Diverse auteurs | softback | 215 x 135 mm | 62 blz. | € 11,95
bestelnr. 1206 | 9789067324014

Deze bundel bevat de inhoud van het tweede van de zeven Renova-symposia, waarin 'de grote wijsheidsstromingen' centraal staan. De teksten richten zich op de wijsheid van India, op de bakermat van het oeroude Vedische weten van geest, ziel en lichaam, of van Atman, Boeddhi en Manas. India is in alles doordrenkt van het lied van de schepper, of dit nu als Brahma, Vishnoe, Shiva of als Boeddha wordt benaderd en weergegeven.



Licht en tegenlicht Symposion 27

Diverse auteurs | softback | 214 x 134 mm | 54 blz. | € 11,95
bestelnr. 1208 | 9789067324083

Er bestaat een spirituele atmosfeer, die gerichte denkers, schrijvers en helden van alle tijden steeds omgeeft en waaruit zij vol geestvervoering hebben geput. In het symposion in het najaar van van 2011 in conferentie-centrum Renova gehouden, stonden twee van hen centraal: Etty Hillesum en Walt Whitman. Twee figuren die zich voor honderd procent hebben ingezet voor hun medemens. En juist in die praktijk van dienende liefde bewijst zich het geestelijke perspectief: geen droombeeld, maar stralende, het leven transformerende werkelijkheid.



Alle verandering komt tot rust in Boeddha Symposium 28

Diverse auteurs | softback | 216 x 137 mm | 56 blz. | € 11,95
bestelnr. 1214 | 9789067324229

Dit is het derde symposion (juni 2012) in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen en hun tegenwoordige betekenis. Boeddha is de ontsteker van het Licht, Dharma is de leer, de gids, Sangha (broederschap) is het voertuig dat alles in beweging zet. De lezingen gebundeld in dit boekje behandelden de volgende onderwerpen: Boeddha, geest van het universum; Dharma, de bevrijdende leer van de wijsheid voorbij alle wijsheid; Sangha, de drie juwelen van het Pad.



Op vleugels van vuur Symposium 29

Diverse auteurs | softback | 217 x 137 mm | 74 blz. | € 11,95
bestelnr. 1215 | 9789067324243

De pioniers van een nieuwe samenleving stonden centraal op het Renova-symposion in het najaar van 2012. Pioniers die zich lieten inspireren door de essenties van de Oosterse én Westerse wijsheid. Zij herkenden Spinoza's gedachtegoed en omarmden het, zónder daarom vervolgd te worden. Zij stichten genootschappen en zetten zich in voor dat gedachtegoed. Zoals de drie vrienden, Wim Leene, Jan Leene en Cor Damme die tezamen het Nederlandse Rozenkruisers Genootschap oprichtten.



De wijsheid van het grondeloze Tao Symposium 30

Diverse auteurs | softback | 216 x 136 mm | 72 blz. | € 11,95
bestelnr. 1218 | 9789067324274

Dit boekje is neerslag van het vierde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen. Het Taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders begripsvermogen. En toch... velen worden juist getroffen door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder cultuurgebonden godsbeeld in duigen doet vallen. Lao Zi houdt ons voor: 'Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren'.



De mens als geestelijk wezen – gezien vanuit hermetisch perspectief Symposium 31

Diverse auteurs | tweetalig: NL-Eng | softback | 218 x 137 mm | 110 blz.
€ 11,95 | bestelnr. 1222 | 9789067324373

Hermetici zijn op zoek naar kennis, de gnosis, die de sterfelijke mens in harmonie brengt met zijn onsterfelijke ziel. In de 21^{ste} eeuw streven zij ernaar een universeel mensbeeld te omvatten dat ver uitreikt boven onze beperkte eigen verstandelijke grenzen en denkbeelden. In deze bundel aandacht voor de vraag wat 'De mens als geestelijk wezen' – zoals de oude Egyptische wijsheid ons dat leert – toen en nu eigenlijk betekent.



Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel Symposium 32

Diverse auteurs | softback | 217 x 136 mm | 72 blz. | € 11,95
bestelnr. 1223 | 9789067324380

Deze bundel bevat de inhoud van het vijfde van de zeven Renova-symposia, waarin 'de grote wijsheidsstromingen' centraal staan. In de kabbalah zijn er 10 poorten (Sefirot) die met elkaar verbonden zijn. Zij ontsluiten het bewustzijn voor de verheven ingevingen van de ene Schepper, Ain Sof. Daarbij zijn begeleiders nodig. Zij geven de eeuwenoude joods-christelijke traditie door en helpen de tien Sefirot te openen om zo, voor mens en schepping, de verbinding tussen aarde en hemel te herstellen en het gevalen rijk, de microkosmos, weer op te richten.



De klank van de idee, het beeld van de inspiratie Symposium 33

Diverse auteurs | softback | 216 x 137 mm | 72 blz. | € 11,95
bestelnr. 1226 | 9789067324427

De vier voordrachten gehouden op 22 november 2014 in het conferentie-centrum Renova, stonden geheel in het teken van de vierhonderdste jaardag van het eerste manifest van de Broederschap van het Rozenkruis, de *Fama Fraternitatis* uit 1614. Met een bijdrage van Bach-kenner Kees van Houten: 'In zijn hart moet Bach zich in hoge mate bewust zijn geweest van de betrekkelijkheid van alle uiterlijke vormen en voelde hij haarfijn de essentiële kern aan waar het eigenlijk om ging: de persoonlijke verbinding en relatie van de mens met God.'



Soefi-meesters van de Liefde Symposium 34

Diverse auteurs | softback | 217 x 137 mm | 119 blz. | € 11,95
bestelnr. 1228 | 9789067324441

Dit is het zesde symposium in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen. Wat is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische lyriek? Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar haar geliefde beschrijft, dat het ons als moderne mensen nog steeds raakt? De teksten van het voorjaarsymposium 2015 verdedigen alle met verve de stelling dat Perzische poëzie zo'n kracht heeft, omdat het in essentie draait om de Liefde. En dan vooral de liefde als symbool voor de relatie tussen de mens en het goddelijke. In deze bundel wordt de diepgang van de soefi-lyriek ervaarbaar.



De grootsheid van de Geest Symposium 35

Diverse auteurs | softback | 215 x 137 mm | 101 blz. | € 11,95
bestelnr. 1232 | 9789067324472

De grootsheid van de menselijke geest is al sinds Comenius en Spinoza in de zeventiende eeuw onderwerp van allerlei boeken, gesprekken en ideeën. Ook nu nog wordt door de moderne vrijdenkers nagedacht over dit onderwerp en daarover vertelden de sprekers op dit symposium. Er was aandacht voor de beeldtaal van de Rozenkruisers die in hun boeken in tekeningen lieten zien wat ze opschreven in woorden.



Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden Symposium 36

Diverse auteurs | softback | 216 x 138 mm | 88 blz. | € 11,95
bestelnr. 1236 | 9789067324519

Jeroen Bosch is in 2016 in allerlei musea en boeken onder de aandacht gebracht, omdat het 500 jaar geleden was dat hij overleed. Ook dit symposium behandelt hem, maar op een andere manier. Bosch' werk is ook te beschouwen vanuit de filosofie van de rozenkruisers, of als iemand die er misschien wel 'ketterse' ideeën op nahield. Kijken naar de schilderijen van Jeroen Bosch is ook kijken naar de zeven zonden, die hij uitbeeldt en Vrouwe Alchimia, die de mens wacht als hij zijn zonden te boven komt.



Gnosis in Nederland Symposium 37

Diverse auteurs | softback | 216 x 138 mm | 50 blz. | € 11,95
bestelnr. 1238 | 9789067324601

Deze bundel bevat de teksten van het symposium dat plaatsvond op 13 februari 2016 in de Stadsbibliotheek van Alkmaar. Al 75 jaar is het Lectorium Rosicrucianum te vinden aan de Oude Gracht in Alkmaar. De Rozenkruisers zijn wellicht niet erg bekend maar door de tijden heen zijn er in een historische stad als Alkmaar steeds mensen samengekomen, die op zoek waren en zijn naar de diepere lagen van het menszijn. Daarom is hun vraag ook de onze: *hoe zijn wij verbonden met de aarde, de kosmos en God, of de Ene, het alleen-goede?*



God is geestig Symposium 38

Diverse auteurs | softback | 215 x 135 mm | 100 blz. | € 11,95
bestelnr. 1240 | 9789067324557

Gilles Quispels 100-jarige geboortedag was aanleiding voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica en Stichting Rozenkruis tot het symposium *God is Geestig*. De titel, een uitspraak van de emeritus hoogleraar, geeft aan hoe hij was: temperamentvol, altijd een kwinkslag, scherp van geest en scherp van pen. Een geboren polemicus die graag de publiciteit zoekt. *'Als Quispel sprak, was het alsof de hemel voor je open ging'*, vertelde iemand eens na één van zijn lezingen. In deze bundel brengen promovendi, familie en bewonderaars een saluut aan deze grote figuur.



Het hart dat weet Symposium 39

Diverse auteurs | softback | 215 x 136 mm | 75 blz. | € 11,95
bestelnr. 1241 | 9789067324564

Onze eenentwintigste eeuw en de mensheid die deze eeuw bevolkt, is rijper dan ooit tevoren voor een boodschap van hoop, liefde en zelfverwondering. Het zevende en afsluitende symposium van de serie 'Wijsheidsstromingen' – (Universele Gnosis), hier gepubliceerd onder de titel *Het hart dat weet*, draagt deze universele boodschap opnieuw luid uit, in de hoop dat zij in vele harten en hoofden zal resoneren en op die manier tot nieuwe inzichten en daden zal leiden.



SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK – boekenreeks over spirituele bewustwording en vernieuwing

Hoe geef ik mijn leven richting als ik wil leven vanuit mijn diepste innerlijk? Om je koers te bepalen en te behouden heb je inzicht nodig in jezelf en in onveranderlijke principes. Ook dien je iets aan te voelen van het goddelijke plan dat aan alles ten grondslag ligt.

Je kunt toegang krijgen tot je innerlijke potentieel door heilige teksten uit authentieke spirituele tradities op je te laten inwerken en deze te doorvoelen en te overdenken. Dan ontwikkel je een gevoeligheid voor realiteiten die uitstijgen boven de zintuiglijk waarneembare wereld en leer je op basis van ervaring en innerlijke groei te onderscheiden wat bijdraagt aan de ontplooiing van je innerlijk en het grote geheel, en wat niet.

De boeken van de *Spirituele teksten bibliotheek* zijn ontwikkeld als handreikingen voor mensen van de 21^{ste} eeuw die zich oriënteren op een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing. Ze zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde klassieke spirituele teksten en heldere beschouwingen daarover vanuit de meer dan vier eeuwen oude, levende traditie van de rozenkruisers.

Alle uitgaven van de *Spirituele teksten bibliotheek* zijn geestelijk geïnspireerd, breed georiënteerd en diep geworteld. De boeken zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat ze tezamen een rijk geschakeerd en diepzinnig inzicht bieden in de mysteriën van leven, sterven en herleven. Ze zijn ideaal als uitgangspunt voor levensbeschouwelijke leesgroepen en verdiepingskringen.



Spirituele Kerst – handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw

Boer, A. de en Rozema, T. | softback | 220 x 140 mm | 179 blz. | € 14,50
bestelnr. 1227 | 9789067324434

Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien. De Kerstperiode van 22 december tot 6 januari is bijzonder geschikt om je te verdiepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de heilige dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar. Laat je raken door diepzinnige verhalen uit het *Aquarius Evangelie*. Leg het fundament voor een inspirerend nieuw jaar met aandacht voor geestelijke bewustwording en vernieuwing.



Spirituele Pasen en Pinksteren – handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens

Boer, A. de en Rozema, T. | softback | 220 x 140 mm | 222 blz. | € 14,50
bestelnr. 1230 | 9789067324465

Ieder mens is geroepen om eens de dood te overwinnen, om een onvergankelijk geestelijk lichaam op te bouwen dat ook bekend staat als het opstandingslichaam, verheerlijkt lichaam of gouden bruiloftskleed. Ervaar en begrijp de diepe wijsheid in oeroude verhalen over opstanding, hemelvaart en Pinksteren. Dit boek bevat hoofdstukken uit *Het evangelie van de heilige twaalfen* (zie ook op blz. 28).



Mysteriën van Tao en de Daodejing – negen taoïstische thema's en Lao Zi's meesterwerk door Henri Borel

Nooyen, E. en Borel, H. | softback | 220 x 140 mm | 180 blz. | € 19,50
bestelnr. 1239 | 9789067324588

Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en Woe Wei, en ontdek wat deze begrippen voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je inspireren door alle 81 strofen van de *Daodejing* van de Chinese wijze Lao Zi. Dit boek bevat de teksten van het online-programma en de 81 verzen van de *Daodejing* in modern Nederlands.



Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezield mens worden

Boer, A. de | softback | 220 x 140 mm | 280 blz. | € 19,50
bestelnr. 1233 | 9789067324496

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het Oosten en het Westen leren je hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren. Ook laten ze je zien hoe je liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op de mysterieuwsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen. Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Daarna komt als vanzelf de nieuwe taak voor wereld en mensheid.



Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden

Boer, A. de en Stevelink, R. | softback | 220 x 140 mm | 323 blz.
€ 19,50 | bestelnr. 1244 | 9789067324618

'Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?' De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visie op geboorte, leven en dood zijn bepalend voor de wijze waarop je je leven vormgeeft en ervaart. Het eerste deel van dit boek bestaat uit teksten van het Rozenkruis en uit de Bijbel. Het tweede deel bevat essay's over praktische en ethische vraagstukken als orgaandonatie en euthanasie.

Online programma's *Spirituele teksten academie* ontwikkelt en verzorgt in bepaalde perioden gratis online-programma's over diverse spirituele onderwerpen. Deelnemers ontvangen gratis periodieke teksten per e-mail, die gelezen en/of beluisterd kunnen worden. Tot nu zijn de hierna genoemde online-programma's ontwikkeld waarvoor je je kunt opgeven via www.spiritueleteksten.nl:

Spirituele Kerst
Spirituele Pasen
Spirituele Pinksteren
Mysteriën van Mirdad

Mysteriën van de ziel
Mysteriën van Tao
Mysteriën van geboorte, leven en dood



De school van het Gouden Rozenkruis heeft een bloeiend jeugdwerk met een eigen internationaal conferentiecentrum, Noverosa. Noverosa is gelegen in een prachtig natuurgebied op de Veluwe, aan de rand van een zandverstuiving, omringd door bossen. Jeugdleden komen hier regelmatig een weekend samen om elkaar te ontmoeten en tempeldiensten bij te wonen. Aan de jonge kinderen worden in de tempel verhalen verteld in sprookjessfeer die geïnspireerd zijn door universele wijsheden uit alle windstreken. Veel van de spannende avonturen en de mooie momenten die de hoofdpersonen in de Noverosa-verhalen beleven zijn in boekvorm uitgegeven. Zo kunnen vele kinderen en hun ouders meegenieten en zich laten inspireren.



Jeugdbijbel

Abbestee, N. | hardback | 230 x 157 mm | 380 blz. | € 24,50
bestelnr. 1049 | 9789067322478

De Bijbel is een heilig boek die spreekt in een versluisde taal. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. De levensweg van Jezus Christus is een symbool voor een innerlijke weg die ieder van ons kan gaan. De verhalen van deze jeugdbijbel kunnen voor velen een inspiratie zijn, niet alleen voor de jeugd.



Verhalen uit de Rozentuin

Diverse auteurs | softback | 219 x 140 mm | 219 blz. | € 14,50
bestelnr. 1110 | 9789067321402

Een bundel Noverosa-verhalen voor kinderen van twaalf tot achttien jaar. Alle verhalen zijn geschreven door de jeugdleiders van het Rozenkruis. Het zijn korte bezinningen met een diepe symboliek en betekenis. Alle getuigen ze van de speciale, zielvolle atmosfeer die de jeugd op Noverosa ervaart.



De Taal der Klokken

Diverse auteurs | softback | 220 x 140 | 272 blz. | € 14,50
bestelnr. 1124 | 9789067322249

Een grote bundel Noverosa-verhalen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Het is een mix van lichte verhalen voor de jonge kinderen en hele spannende verhalen voor de wat oudere kinderen, tot twaalf jaar. Verhalen als deze in *De Taal der Klokken*, houden het hart open – het grote doel van het jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis. Want daar, in het hart, liggen de antwoorden op alle grote levensvragen geborgen.



Een hart voor de koning

Diverse auteurs | softback | 195 x 125 mm | 151 blz. | € 7,00
bestelnr. 1113

Twee spannende verhalen voor kinderen tot twaalf jaar. Richard, de zoon van een glasblazer, wil maar één ding: een ridder van de koning worden. Wat is hij blij als hij een uitnodiging ontvangt! Als eerste opdracht moet hij een geschenk voor de koning maken, dat een ridder waardig is. Hij wil een kristallen hart blazen, maar dan wordt er dringend op de deur geklopt. De koning is ontvoerd en gevangen genomen! Ze hebben nú zijn hulp nodig. Wat moet hij doen?



De Reis naar het Altijd-stralende Eiland

Diverse auteurs | softback | 195 x 125 mm | 58 blz. | € 8,00
bestelnr. 1120

Voor Chang en Lya is het rozenboompje, dat ze eens op hun verjaardag hebben gekregen en in hun tuin met grote aandacht en liefde verzorgen, het allerbelangrijkste.

Op een dag verschijnen er prachtige luchtballonnen die hen uitnodigen om mee te gaan om hun stralende rozen aan de koning te geven. Maar dan stranden ze halverwege op een eiland vol vrolijke muziek en de heerlijkste vruchten. Zouden ze de koning vergeten?...



Rozekruis Pers treedt op als distributeur van *Uitgeverij De Morgenster*, die als motto heeft 'het uitgeven van boeken van schoonheid tot verheffing van de mens en verbetering van zijn omstandigheden'. In deze categorie vindt u boe-



ken voor en over het kind, zoals *Was ik een kind* en ook Jaap Dijkstra's *Het kind van Overal en Nergens*, een prachtig modern sprookje voor de jeugd. En *Springmuis* is een kinderverhaal van de Noord-Amerikaanse vlakke-Indianen.

Ook in deze categorie vindt u de poëzie over de weg naar binnen. *Zaai de Wind, Verteller!* is een verhaal van Natasja Zwaal over de zoektocht van een Afrikaanse jongen naar zijn bestemming. *De Maya's*, van dezelfde schrijfster, is een studie naar dit bijzondere volk in Midden-Amerika.

Rozekruis Pers is tevens distributeur van enkele uitgaven van *In de Pelikaan*, de uitgeverij van *Bibliotheca Philosophica Hermetica*, met o.a. studies over zeventiende-eeuwse schrijvers als Jacob Boehme. Ook publiceert zij de boeken die Gilles Quispel na zijn werkzame leven als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht heeft geschreven. Het zijn goed leesbare studies o.a. over de vroegchristelijke Gnosis, over het *Evangelie van de Waarheid*, het *Evangelie van Thomas* en over Valentinus. Bijzondere vermelding verdienen de twee omvangrijke werken van Roelof van den Broek: de volledige geschriften van Hermes Trismegistus en *Gnosis in de Oudheid*.



Erea, het geheim van de runensteen

Dijk, M. van | jeugdboek vanaf 10 jaar | softback | 220 x 140 mm
212 blz. | € 19,50 | bestelnr. 1235 | 9789067324502

Dit is het eerste deel van de trilogie *De Wereld van de Drie Manen*. Ooit waren er vier manen. Tot de voorspelling uitkwam dat er een halfgod zal achterblijven die de alleenheerschappij over Erea opeist. De middagman spleet en de elfen werden verbannen naar een parallelle wereld. En de groeiende macht van de halfgod-magiër lijkt onstuitbaar. Maar nu blijkt er een herderszoon te zijn die hem kan stoppen. Zal hij daarin slagen?



Het kind van overal en nergens

Dijkstra, J. | jeugdboek vanaf 9 jaar | softback | 220 x 140 mm | 192 blz.
€ 19,50 | bestelnr. 1242 | 9789067324595

Sem woont in het bos. Als hij vakantie heeft gaat hij iedere dag naar zijn holle boom. Daar kan hij naar 'een land zonder tijd' reizen, waar hij Krista, 'een kind van overal en nergens', leert kennen, die hij maar af en toe ook echt ziet. Sem gaat op weg naar de koning. Onderweg beleeft hij fantastische avonturen. Een spannend verhaal voor kinderen vanaf een jaar of negen waarin universele levenslessen en filosofische en spirituele thema's speels maar treffend aan de orde komen.



Was ik een kind

Huijs, P. | hardback | 215 x 135 mm | 100 blz. | € 17,50
bestelnr. 1207 | 9789077944059

Opvoeden en onderwijzen is zoeken naar een balans tussen 'zo weinig mogelijk doen' en zoveel mogelijk 'vertrouwde kaders en liefdevolle omhulling' bieden. Zo kan een kind alles om zich heen zelf onderzoeken. Een goede opvoeder weet, dat een kind zichzelf opvoedt als we het van binnenuit vertrouwen geven. Ieder kind heeft een oorspronkelijk, feilloos medegevoel, een zuiver kompas voor rechtvaardigheid, voor zin en onzin en voor natuurlijke schoonheid. Door humor en zelfrelativering kan de opvoeder deze kwaliteiten van het kind bewaren.



Volmaakt Licht

Huijs, P. | hardback | 217 x 130 mm | 144 blz. | € 19,50
bestelnr. 1166 | 9789077944028

Volmaakt Licht gaat beeldend in op de achtergronden van een groot aantal individuele menselijke kenmerken, die door de geschiedenis van vaak doorslaggevend belang zijn geweest bij de ontwikkeling van het vrije denken. Peter Huijs stelt dat geest, geestkracht het begin van de schepping is en dat de mens net zolang door onrust gedreven wordt, tot het moment dat hij deze scheppende kracht van de geest begrijpt en met begrip – gno-sis – toepast.



Late vensters – verzamelde gedichten

Keijzer, A. | hardback | 207 x 138 mm | 192 blz. | € 19,50
bestelnr. 1224 | 9789077944073

De gedichtenbundel *Late vensters* is de weergave van een bezielde leven. Een leven, dat zich niet laat vangen in verbintenissen en gehechtheden. Zodra de band met iets of iemand te sterk wordt, stuurt Akke Keijzer, geboren in 1922, schrijfster van de bundel, haar leven in een andere richting. Steeds drukt haar geest zich in alle vrijheid opnieuw uit, over hetgeen haar werkelijk bezielt en haar werkelijk voortdrijft.



Schaap zonder herder – voorbij kerk en Bhagwan

Meer, O. van der | softback | 220 x 140 mm | 194 blz. | € 19,50
bestelnr. 1231 | 9789077944103

Om eens mee te maken hoe religieus leven eruit kan zien door de bril van onschuld, neemt de schrijver je in zijn verhalen mee op een ongekend avontuur. Langs bekende en fictieve gebieden, dwars door alle tijden heen. Via het Oude en Nieuwe Testament en een levende meester komt de schrijver tot zijn eigen verwondering aan in een totaal nieuwe wereld, waarin religie én vrijheid van nature aanwezig zijn. Het is er voor de nieuwe mens goed toeven. Als je er maar (niet) in gelooft!



Overtocht naar Nieuwe Gronden

Stock, A. | softback | 215 x 120 mm | 200 blz. | € 19,50
bestelnr. 1246 | 9789490712020

Poëtische neerslag van een diep doorleefde zoektocht naar de menselijke bestemming. Anne Stock is rozenkruiser sinds 1983. De teksten zijn van de twintig jaar daarvoor, en je beleeft het allemaal mee: de zoektocht, de hoop en vertwijfeling, de berusting, de worsteling, het inzicht, de verstillig, het loslaten, de vreugde van het vinden en de troost die ze hieruit put. Iedere zoeker zal het universele van dit intense ervaren herkennen.



Eenmaal ga je van huis, zonder terug te keren kom je thuis

Stock, A. | softback | 215 x 120 mm | 138 blz. | € 19,50
bestelnr. 1229 | 9789067324458

Deze bundel is een getuigenis van een bewust, dagelijks, bezig zijn met 'de weg terug naar het vaderhuis.' Jezelf toespreken, de situatie overdenken, bidden, inzicht laten rijpen... En dan, telkens, is er de drang om het op te schrijven, de flitsen van inzicht vast te leggen. Vaak zijn het opdrachten van de schrijfster aan zichzelf: 'Bedenk dat alleen het ik zich bedreigd kan voelen. Valkuilen... werk ermee. Wat u te doen staat is: te laten. Straal uw kracht uit, liefdevol en tot alles en allen.'



Aquarius-stralen

Stock, A. | softback | 215 x 120 mm | 97 blz. | € 19,50
bestelnr. 1245 | 9789077944134

Anne Stock heeft inmiddels een hoge leeftijd bereikt, maar nog steeds wordt een onafgebroken stroom van ziele-impressies door haar op papier gezet. Omdat de Bron waaruit zij mag putten onophoudelijk stroomt. En deze derde bundel is het logische resultaat. Op deze manier te schrijven is voor Anne een niet-anders-kunnen, het is een drang om de zielenvreugde te delen bij dat wat haar ingegeven wordt, waarin ze gegroeid is.



De Maya's; dragers van universele wijsheid

Zwaal, N. | softback | 179 x 179 mm | 77 blz. | € 15,00
bestelnr. | 1183 | 9789077944011

De Maya-cultuur is eeuwenoud en mysterieus. De tempels en piramiden, het symbolenschrift en hun kalender zijn overgebleven, terwijl al de geschriften van de Maya's tijdens de kolonisatie vernietigd zijn. Natasja Zwaal verbleef zelf enkele jaren bij de moderne Maya's in Mexico. Ze leerde daar de symboliek begrijpen in de talloze verhalen zoals de mystieke Popol Vuh en in de inscripties in tempelsteden zoals Chichen Itza en Palenque. In dit boek leert de lezer over de wijsheid van de Maya's, aan de hand van getekende illustraties.



Zaai de Wind, verteller!

Zwaal, N. | softback | 220 x 140 mm | 202 blz. | € 19,50
bestelnr. | 1220 | 9789077944066

Maliki is de enige zoon van een Griot, een verhalenverteller, in een dorpje in het Noorden van Kameroen, West Afrika. Volgens de tradities moet hij zijn vader opvolgen wanneer die plotseling overlijdt. Maliki verlaat tegen alle regels in zijn dorp en zijn geliefde op zoek naar wijsheid. Uiteindelijk vindt hij de Mvet, een traditie van mysterieuze inwijdingsverhalen die haar oorsprong kent in het oude Egypte. Alle verhalen in deze roman zijn door de auteur zelf opgetekend in de jaren dat ze in Kameroen woonde.



Spoor van licht

Diverse auteurs | softback ringband | 210 x 135 mm | 68 blz. | € 14,50
bestelnr. 9789490712013

Al kijkend en wandelend kan men iets ervaren van een diepere laag in de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, de ruimhartige stad die al zo lang een grote verscheidenheid aan individuen en groeperingen heeft aangetrokken, verwelkomt, gedragen en voortgestuwd. Een stad waar eeuwenlang meer kon worden gedacht, gezegd en gedrukt dan in andere Europese steden. Een stad rijk geworden door te geven: ruimte voor de vrijheid van geest. Door dit Amsterdam worden regelmatig speciale wandelingen georganiseerd – een Spoor van Licht.



Springmuis

een verhaal van de Noord-Amerikaanse vlakke-Indianen

Letema, D | jeugdboek vanaf 3 jaar | softback | 210 x 150 mm | 48 blz.
€ 14,50 | bestelnr. | 1243 | 9789077944110

Springmuis is een ontroerend verhaal over een dappere kleine muis. Als hij broeder kikker aan de rivier ontmoet, vraagt deze of hij toverkracht wil, en dat wil kleine muis wel. 'Kniel dan zo laag als je kunt en spring dan zo hoog mogelijk!' zegt kikker. En als kleine muis dat doet ziet hij de Heilige Bergen. Vanaf dat moment heet hij Springmuis en de herinnering aan de Heilige Bergen brandt in zijn hart en hoofd. Vastbesloten begint hij zijn zoektocht.



Hermes Trismegistus

Broek, R. van den | hardback | 265 x 209 mm | 365 blz. | € 10,00
bestelnr. | 1173 | 9789071608223

Na de twee hermetische hoofdwerken *Corpus Hermeticum* en *Asclepius* volgt *Hermes Trismegistus* als derde grote hermetische teksteditie. Naast al bekende hermetische fragmenten zijn belangrijke recent ontdekte teksten opgenomen: de *Weense fragmenten*, de *Hermetica van Oxford*, de *Definities van Hermes Trismegistus*, en ook *De Inwijding in de achtste en de negende sfeer* (Nag Hammadi, 1945). De veelbesproken vraag of er in de eerste eeuwen van onze jaartelling hermetische gemeenschappen bestonden met inwijdingen, gebeden en rituelen is door deze tekst weer bijzonder actueel geworden.



Gnosis in de Oudheid, Nag Hammadi in context

Broek, R. van den | hardback | 246 x 176 mm | 529 blz. | € 49,50
bestelnr. | 1195 | 9789071608278

Gnosis is het Griekse woord voor 'kennis', waarbij het gaat om inzicht in de samenhang der dingen als persoonlijke bevrijding en godskennis. In dit boek schetst Roelof van den Broek een overzicht van de gnostieke beweging in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Daarnaast zijn van vijf teksten uit de Nag Hammadi-geschriften nieuwe vertalingen gemaakt, van onder andere *Het Apocryphon of Geheime Boek van Johannes* en *De Oorsprong van de wereld*. De teksten zijn voorzien van een uitgebreide inleiding en commentaar.



Via Lucis, De weg van het Licht

Comenius, J.A. | hardback | 260 x 180 mm | 183 blz. | € 15,00
bestelnr. 1175 | 9789026311963

Comenius was niet alleen pedagoog maar ook filosoof. Het licht ziet hij als verbindend aspect tussen geest en materie. De lichtbron zelf is God. In dit Licht kan de mens zichzelf en alle dingen herleiden tot de eenheid en de alles omvattende wijsheid. In dit perspectief lossen alle tegenstellingen op. *Via Lucis*, of *De weg van het Licht*; 'een beredeneerde onderzoeking naar de manier waarop het verstandelijk licht van de geest, de wijsheid, nu eindelijk kort voor 's werelds avondschemer over alle volkeren en gezindten der gehele mensheid voorspoedig kan worden verspreid.'



De Triomf van de Universele Gnosis

Gadal, A. | hardback | 250 x 183 mm | 230 blz. | € 29,50
bestelnr. 1156 | 9789071608148

Dit boek bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadala, de Patriarch van de Kathaarse Broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijke leiders van het moderne Rozenkruis. Deel II bevat niet eerder gepubliceerde teksten van Antonin Gadala over de bronnen van de Gnosis en zijn verwerking daarvan in een diepe innerlijke waarneming van de gang van de mens op zijn weg naar de Volmaaktheid, symbolisch uitgedrukt als *de weg van de heilige Graal*.



De Keulse Mani- Codex

Oort, J. van & Quispel, G. | hardback | 265 x 204 mm | 247 blz. | € 10,00
bestelnr. 1163 | 9789071608162

De Mani-Codex, in 1969 ontdekt in Egypte, is een rond 400 na Chr. op minuscule perkamenten blaadjes geschreven Griekse tekst. Het manicheïsme, een gnostisch-christelijk geïnspireerde wereldkerk die eeuwenlang bestaan heeft, kende miljoenen aanhangers en heeft een beslissende invloed gehad op de Westerse geestesgeschiedenis. De Mani-Codex is uniek omdat hiermee de afkomst van Mani is komen vast te staan. Daarnaast werpt de literaire structuur van de Codex ontdekkend nieuw licht op het ontstaan van de vorm en de inhoud van de kerkelijke evangeliën.



Het Evangelie van Thomas

Quispel, G. | hardback | 250 x 180 mm | 380 blz. | € 10,00
bestelnr. 1160 | 9789071608155

Deze uitgave door Gilles Quispel van *Het Evangelie van Thomas* bevat een complete vertaling van de Koptische tekst. Daarbij volgt een commentaar op iedere logon, waarbij Quispel de bron traceert (Judees of Alexandrijns) en een context biedt voor ieder woord van Jezus. Hij vergelijkt deze tekst met de canonieke evangeliën en andere vroeg-christelijke bronnen die veel van het oorspronkelijke christendom hebben bewaard. Volgens Quispel blijkt uit dit Evangelie dat Jezus een wijsheidsleraar is.



Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid

Quispel, G. | hardback | 253 x 170 mm | 145 blz. | € 19,50
bestelnr. 1152 | 9789071608131

Gnosiskenner Gilles Quispel keerde met deze beschouwing over leven, werken en invloed van de tweede-eeuwse gnosticus terug naar zijn eerste wetenschappelijke liefde: Valentinus, volgens Quispel 'de grootste gnosticus van de Oudheid'. Quispel beschrijft de carrière van Valentinus (ca. 100-160 na Christus). In dit boek richt hij zich op de leer van Valentinus en op de oorsprong daarvan, en op de overeenkomsten met de hermetische leringen.





Pentagram Het magazine *Pentagram* verhaalt in woord en beeld over de innerlijke ontwikkeling van de mens. Als enige ambitie wil het de lezer aansporen na te denken over zijn grote mogelijkheden. In een tijd waarin de grote waarden VRIJHEID, WAARHEID, LIEFDE, EENHEID, MEDEDOGEN niet meer dan een droom lijken, wijst *Pentagram* op de ene revolutie die mogelijk is om deze waarden te benaderen – de omwenteling van en binnen het menselijke hart.

Het pentagram, het symbool daarvan, met in het hart een bloeiende roos, is fier op het omslag geplaatst. Een symbool dat zowel van toepassing is op de ene, individuele mens, als op het universum en haar eeuwige beweging. Zo verbindt *Pentagram* ons tegelijk met het diepste innerlijke, als met het allergrootst denkbare – microkosmos en macrokosmos.

De spirituele ontwikkeling van de mensheid staat in iedere publicatie centraal. Daarbij hebben de artikelen elk een eigen toon en invalshoek, en verwijzen steeds naar de tweevoudige afkomst van de mens. Een afkomst die enerzijds, in diepste wezen, verheven, zelfs goddelijk te noemen is, anderzijds werelds en beperkt.

Geest is wat ons beweegt. Vrijheid van geest is wat alle filosofen, denkers, kunstenaars bewoog en tot nu toe beweegt. Vandaar dat *Pentagram* het bevrijdende denken wil belichten en wijst op de universele, vrijmakende elementen in kunst, cultuur en wetenschap. Zo wil het magazine bijdragen aan bewustwording, vanuit een gnostiek, universeel denken.

Pentagram verschijnt viermaal per jaar in meerdere talen en telt gemiddeld 60 pagina's per nummer. Het fullcolour magazine wordt uitgegeven door *Rozekruis Pers*.



Abonneer je via rozekruispers.com

Ben je zelf al abonnee – geef een jaarabonnement cadeau!

Abonnement Nederland (inclusief BTW en verzending)

Jaarabonnement	€ 30,-
Proefabonnement (2 nummers)	€ 10,-
Losse nummers	€ 7,95

Abonnement buitenland (inclusief BTW en verzending)

Jaarabonnement	€ 40,-
----------------	--------

Het tijdschrift **Pentagram** verschijnt viermaal per jaar in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Portugees, Spaans, Bulgaars, Fins, Grieks, Italiaans, Pools, Russisch, Slovaaks, Tsjechisch en Zweeds. Via Rozekruis Pers is het tijdschrift te bestellen in het Nederlands, Duits, Engels of Frans

Voor informatie:

e-mail: info@rozekruispers.com of tel. 023 532 38 52

Beëindiging van het abonnement:

Het abonnement kan schriftelijk (per e-mail) opgezegd worden, uiterlijk een maand voor afloop van de periode.

Pentagram is een uitgave van:

Rozekruis Pers

Bakenessergracht 5
2011 JS Haarlem
023 532 38 52
info@rozekruispers.com
www.rozekruis.com

